

I händelse av att någon skulle vara intresserad så publicerar jag nedan manuset till talet som jag höll på sommarfestivalen i lördags:

"Gokväll kära vänner, tack för att ni är här för att lyssna på mig. Som så många gånger förr skall jag tala om kultur och identitet.

Vid tidigare tal har jag uppehållit mig mycket kring våra motståndare och deras förödande och destruktiva idéer. Det finns dom som tycker att jag gått för långt i detta. Som till exempel när jag skrev att jag vill bli begravd stående, med ryggen mot Mecka och två höjda långfingrar ett mot Rosenbad och ett mot Bryssel 😊 Men jag står för det. Det kan vara bra att veta om jag skulle segna ihop här på scenen nu ☐ Och på min gravsten kan ni isåfall skriva "Segra eller dö". Vilket jag också står för. I sin rätta kontext.

Jag menar att det är fakta och inte en åsikt att om utvecklingen tillåts fortsätta som den gjort de senaste decennierna, så kommer vi till slut nå en punkt där det inte finns någon svensk nationalstat längre.

Att vi befinner oss i denna mycket allvarliga situation är ingen slump. Det är en högst medveten utveckling. Det är förverkligandet av socialisternas och liberalernas slutmål och drömsamhälle vi ser. Och i detta drömsamhälle, som för oss konservativa alltmer liknar en mardröm, finns det ingen plats för en svensk nationalstat och en stark svensk gemenskap. Det måste bort. Vi måste i någon mening bort. Sverige styrs idag primärt genom en koalition mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Sådär står det i deras nu gällande partiprogram:

"Socialdemokratins demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är en global gemenskap (...) Rasismen bygger på en uppdelning av olika tänkta folkgrupper (...) Vi socialdemokrater vill verka för interkulturalitet (...) Kulturinstitutionerna och kulturlivet måste spegla den kulturella mångfalden i dagens Sverige. (...) Vi vill ha en generös och reglerad invandring. (...) mänsklig säkerhet är överordnad nationella och ekonomiska intressen."

"Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. (...) Den ömsesidiga fria rörligheten inom EU bör utvidgas så att den omfattar hela världen (...) En värld där det är lika naturligt att flytta mellan nationer som inom nationen. (...) Det är en styrka att leva i ett mångkulturellt samhälle."

Det är helt uppenbart för mig att vi måste vinna över dessa partier om den svenska nationalstaten inte till slut skall försvinna.

Kritik av motståndarnas destruktivitet har sin plats och är ofta befogad, men allvarligt talat så tror jag att andra saker jag sagt i dessa sammanhang, men som ofta utelämnats av media är de viktigaste. Det som handlat om grunden till min oro och mitt motstånd mot det socialliberala etablissemanget - Den djupa kärlek som jag känner för vårt land.

Det negativa och det destruktiva finns alltid där och man måste förhålla sig till det. Det viktigaste är dock att hålla fast vid och bygga kring det positiva, det vackra och det konstruktiva.

Astrid Lindgren och hennes syster pratade i telefon varje dag efter att de blivit pensionärer. De var båda existentiellt medvetna och djupsinniga personer som förstod att döden och mörkret alltid hotade och att varje samtal kunde bli deras sista. Därför började de varje telefonsamtal med orden "döden, döden", sedan var det avklarat och de kunde gå vidare till att prata om trevligare saker.

Jag tänkte göra ungefär likadant ikväll. Jag börjar nu med att säga att Svenskfientliga socialister och liberaler har infernaliskt fel och kan dra åt pipsvängen 😊 och sedan går jag vidare till att tala om det som är speciellt och fantastiskt med vår historia och vårt kulturarv och vårt bidrag till världen.

Visste ni att den första gången vårt land och våra förfäder nämns i skrift var redan år 98 efter Kristus. I den romerske historikern Tacitus bok, Germania, där vi beskrevs som skickliga skeppsbyggare och sjöfarare?

Visste ni att goterna, som besegrade det romerska imperiet och erövrade Rom och Athen och grundade det första självständiga kungadömet i Spanien, räknade Sverige som sitt ursprungsland?

Visste ni att det engelska national-epoet, Beowulf-kvädet, som varenda litteraturvetenskapsstudent i England och USA får studera ingående och som var en av Tolkiens främsta inspirationskällor när han skrev sagan om ringen, egentligen handlar mer om Sverige än om England och kan vara skrivet av en svensk poet i Sverige för 1500 år sedan?

Visste ni att det enligt Nestors-krönikan var svenskar som grundade Ryssland?

Visste ni att den tyske historikern Adam av Bremen på 1000-talet beskrev svenskarna som oerhört gästfria, men stenhårda mot brottslingar, i synnerhet mot våldtäktsmän, och som ett folk som brydde sig mycket mer om heder och ära än om guld, juveler och ett skrytsamt leverne? Visste ni att han för 1000 år sedan beskrev Sverige som ett land styrt av folkviljan? Där kungarna var tvungna att lyssna på folket för att inte bli vräkta från tronen?

Visste ni att Birger Jarls kvinnofridslagar från 1200-talet är en av de tidigaste lagstiftningarna i världshistorien som gav kvinnor ett särskilt och explicit skydd mot övergrepp?

Visste ni att i min mest älskade del av Sverige, Västergötland, så har kvinnor alltid haft samma arvsrätt som män? Och visste ni att mina manliga småländska förfäder i århundraden aktivt kämpade för att de småländska kvinnorna skulle få behålla denna rätt?

Visste ni att den svenska flaggan är den näst äldsta nationsflaggan i världen, efter den danska dannebroggen?

Visste ni att när svenskarna under stormaktstiden, tog kontrollen över Baltikum så befriade vi merparten av de baltiska befolkningarna från renodlat slaveri? Innan svenskarna kom så var merparten av balterna livegna. Godsherrarna hade laglig rätt att piska, misshandla, våldta och till och med döda sina undersåtar. Vi införde svensk rätt som medförde att en godsherre som agerade så själv kunde bli piskad och avrättad. Vi införde de första universiteterna i Baltikum där balter själva fick studera. Vi gav dem rätten att predika på sitt eget språk i kyrkorna och att trycka biblar på sina egna språk. Många historiker menar att om det inte hade varit för det svenska styret så är det inte ens säkert att det hade funnits några baltiska länder idag.

Visste ni att det var värmlänningen John Ericsson som uppfann U-båten USS Monitor, som bidrog till att upprätthålla nordstaternas ekonomiska blockad mot sydstaterna i det amerikanska inbördeskriget, vilket bidrog till att knäcka dem och ledde till de svarta amerikanernas befrielse från slaveriet?

Visste ni att det var svenska rallare som band ihop USA genom att bygga den första järnvägen över Klippiga bergen? Och när den ansvarige amerikanske järnvägsbaronen som byggde denna järnväg, fick frågan av en journalist om hur han vågade försöka sig på det som alla hade sagt var omöjligt att göra, så svarade han:

"Äh, det var inte svårt. Ge mig bara svenskar, snus och whisky, så ska jag bygga en järnväg till självaste helvetet!"

Visste ni att en svensk sjöman var en av de få som överlevde, kontinuerligt stred och vägrade att ge upp under ockupationen av postkontoret i Dublin vid påsk-upproret 1916 som ledde till den självständiga irländska nationalstatens födelse?

Visste ni att hundratals svenskar stred och dog under D-dagens landstigning vid Normandie när Nazi-Tyskland besegrades?

Visste ni att den svenska befolkningens stöd till vårt finska broderfolk under deras kamp mot Stalins kommunistiska horder under Vinterkriget är den största frivillig-insats som något folk har gjort för ett annat folk, per capita, i världshistorien?

Visste ni att den svenska tryckfrihetsförordningen är den äldsta lagen i världen som garanterar yttrandefrihet och tryckfrihet?

Visste ni att nyckelharps-spelaren Eric Sahlströms svenska folkmusik inspirerade den världsberömda tonsättaren Stravinskji?

Visste ni att Sverige är i princip det enda landet i Europa där olika former av djurhetsningar och offentligt djurplågeri aldrig har varit ett folknöje?

Visste ni att den svenska seden med att ta våra efternamn efter vår natur, i form av ord såsom berg, blad, sjö, gren, strand etc är närmast unik i världen?

Visste ni att det finns ett antal uttryck för folkkonst, ett antal folkmusik-instrument, maträtter, folkdanser, folkidrotter, seder, traditioner och mängder med sagor, sägner och folktro-väsen som är helt unika för vårt land eller åtminstone för Norden och som inte existerar någon annanstans i världen?

Visste ni att Sverige var det första landet i världen som gjorde det förbjudet i lag att slå sina barn?

Visste ni att Sverige ligger i toppen av världens länder när det gäller antal patent och innovationer per capita?

Visste ni att vi ligger på topp 5 i världen när det kommer till antal nobelpris per capita?

Visste ni att vi ligger på topp 5 i världen när det kommer till antal olympiska medaljer per capita?

Visste ni att Astrid Lindgrens böcker översatts till mer än 100 språk och sålts i 165 miljoner exemplar?

Jag skulle kunna fortsätta hela kvällen, men jag tror ni fattar poängen. Vi ska inte förhäva oss. Vi har inte gjort allting rätt alltid. Vi skall lära oss av våra misstag. Vi är inte överlägsna andra. Vi ska inte se ned på andra eller förtrycka andra. Men vi är bra nog. Vi har förtjänat vårt självbestämmande och rätten att få fortsätta existera som folk. Vi har rätt att vara stolta över våra bedrifter. Vi har rätt att bevara vår kulturella särart. Vi har rätt att vara stolta över vårt land, över vår unika historia och unika kultur.

Den som inte tycker det måste rimligen lida av någon form av allvarlig åkomma i form av liberalism, miljöpartism eller sosseri.

I synnerhet då mängder av forskningsrapporter pekar på att det är vår identitet, vår gemenskap och vår kultur som utgör grunden för vår demokrati, vår jämställdhet, vår frihet, vår välfärdsstat och vårt livskraftiga, solidariska civilsamhälle och föreningsliv.

Det är detta som är huvudorsaken till att jag kallar mig kulturkonservativ och patriot och till att jag engagerar mig i SD och Gimle.

Men inte bara det. Det finns en personlig, känslomässig aspekt i det också. Som går bortom makroperspektivet, det rationella, det objektiva och det vetenskapliga. Att vara konservativ och patriot ger mig en hemkänsla, tacksamhet, ödmjukhet, tillhörighet och en djupare mening med tillvaron. Det får mig att känna att jag håller arvet av mina älskade, bortgångna morföräldrar

levande och att jag för vidare något oerhört värdefullt och unikt till mina barn och barnbarn. Jag önskar att alla som lever i det här landet fick uppleva dom känslorna för det är djupt rogivande.

Vad våra motståndare än säger om mig och om oss, vad de än gör mot mig och mot oss så kommer jag till mitt sista andetag att fortsätta kämpa på alla sätt jag kan för att hålla det arvet, den gåvan och min identitet, vår identitet, levande.

För att travestera den amerikanske järvägsbaronen.

Ge mig stolta svenskar, kärlek till vårt kulturarv, idealism och jävlaranamma, så ska jag bygga en framtid där sossriet och svenskfientligheten kan fara åt helskotta! ☐

Gå med i Gimle nu med er nu allihopa ☐ ”