



ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2013-10-08
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr B 1658-13

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Vice chefsåklagare Laila Bagge
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Målsägande

1. Fastighets AB Tosterö
c/o Esswege Fastigheter AB
Box 22034
702 02 Örebro
2. Nils Bertil Malmberg
Sundkarlsbacken 6 Lgh 1101
645 30 STRÄNGNÄS

Tilltalad

ZIAD Rebhi Mohammad Aqel, 791025-1359
Frihetsberövande: Häktad
Carlavägen 53 A Lgh 1001
633 51 Eskilstuna
Medborgare i Jordanien

Offentlig försvarare:
Advokat Lars-Åke Chorell
Advokatfirman Chorell AB
Rademachergatan 14
632 20 Eskilstuna

DOMSLUT

Begångna brott
Mordbrand

Lagrum
13 kap 1 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Fängelse 4 år

Utvisning

Yrkandet om utvisning ogillas.

Skadestånd

1. Ziad Aqel ska solidariskt med Wasem Elfazza, Mohammed Taha och Sameh Bader utge skadestånd till Fastighets AB Tosterö med 44 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.
2. Ziad Aqel ska solidariskt med Wasem Elfazza, Mohammed Taha och Sameh Bader utge skadestånd till Nils Bertil Malmberg med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.

Häktning m.m.

Ziad Aqel ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Lars-Åke Chorell tillerkänns av allmänna medel ersättning med 11 801 kr. Av beloppet avser 4 347 kr arbete, 3 420 kr tidspillan, 1 674 kr utlägg och 2 360 kr mervärdesskatt.
 2. Advokaten Per Bergsten tillerkänns i egenskap av tidigare offentlig försvarare för Ziad Aqel ersättning av allmänna medel med 258 914 kr. Av beloppet avser 157 734 kr arbete, 31 920 kr tidspillan, 17 477 kr utlägg och 51 783 kr mervärdesskatt.
 3. Kostnaden för försvararna ska stanna på staten.
-



ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2013-10-08
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr B 1658-13

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Vice chefsåklagare Laila Bagge
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Målsägande

1. Fastighets AB Tosterö
c/o Esswege Fastigheter AB
Box 22034
702 02 Örebro
2. Nils Bertil Malmberg
Sundkarlsbacken 6 Lgh 1101
645 30 STRÄNGNÄS

Tilltalad

Sameh Bader, 690929-1251
Riktargatan 64 D Lgh 1203
644 33 Torshälla
Medborgare i Statslös

Offentlig försvarare:
Advokat Catharina Wallérion
Advokatfirman Landerdahl AB
Kungsgatan 43
632 20 Eskilstuna

DOMSLUT

Begångna brott

Medhjälp till mordbrand

Lagrum

13 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 §
brottsbalken

Påföljd m.m.

Fängelse 6 månader

Postadress

Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress

Rademachergatan 8

Telefon

016-16 68 00

Telefax

016-12 36 20

E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Andra lagrum som åberopas

23 kap 5 § brottsbalken

Skadestånd

1. Sameh Bader ska solidariskt med Ziad Aqel, Wasem Elfazza och Mohammed Taha utge skadestånd till Fastighets AB Tosterö med 44 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.
2. Sameh Bader ska solidariskt med Ziad Aqel, Wasem Elfazza och Mohammed Taha utge skadestånd till Nils Bertil Malmberg med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Catharina Wallérion tillerkänns ersättning av allmänna medel med 203 870 kr. Av beloppet avser 148 419 kr arbete, 11 970 kr tidsspillan, 2 707 kr utlägg och 40 774 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten.
-



ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2013-10-08
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr B 1658-13

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Vice chefsåklagare Laila Bagge
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Målsägande

1. Fastighets AB Tosterö
c/o Esswege Fastigheter AB
Box 22034
702 02 Örebro
2. Nils Bertil Malmberg
Sundkarlsbacken 6 Lgh 1101
645 30 STRÄNGNÄS

Tilltalad

WASEM Omar Ali Elfazza, 880301-6453
Frihetsberövande: Häktad
c/o Qasim Saeed Yousef Nemer
Bredbyplan 15 Lgh 1102
163 71 Spånga
Medborgare i Libyen

Offentlig försvarare:

Advokat Dick Levinson
Advokatfirman Bergfeldt & Levinson
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna

DOMSLUT

Begångna brott

Mordbrand

Lagrum

13 kap 1 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m.

Fängelse 2 år

Postadress

Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress

Rademachergatan 8

Telefon

016-16 68 00

Telefax

016-12 36 20

E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Skadestånd

1. Wasem Elfazza ska solidariskt med Ziad Aqel, Mohammed Taha och Sameh Bader utge skadestånd till Fastighets AB Tosterö med 44 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.
2. Wasem Elfazza ska solidariskt med Ziad Aqel, Mohammed Taha och Sameh Bader utge skadestånd till Nils Bertil Malmberg med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

Beslaget av skor, tröja, luva, telefon och byxor ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Wasem Elfazza. (Polismyndigheten i Södermanlands län, beslagsliggare 2013-0400-BG1927 p 1, 3-5, 2013-0400-BG1931 p 1.)

Häktning m.m.

Wasem Elfazza ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Dick Levinson tillerkänns efter justering för felsummering ersättning av allmänna medel med 220 178 kr. Av beloppet avser 154 422 kr arbete, 15 960 kr tidsspillan, 5 760 kr utlägg och 44 036 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten.
-



ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2013-10-08
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr B 1658-13

PARTER (Antal tilltalade: 4)

Åklagare

Vice chefsåklagare Laila Bagge
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Målsägande

1. Fastighets AB Tosterö
c/o Esswege Fastigheter AB
Box 22034
702 02 Örebro
2. Nils Bertil Malmberg
Sundkarlsbacken 6 Lgh 1101
645 30 STRÄNGNÄS

Tilltalad

Yosef MOHAMMED Taha, 911072-7519
Frihetsberövande: Häktad
saknar fast postadress
Medborgare i Jordanien

Offentlig försvarare:
Advokat Roland Ekh
Advokatfirman Roland Ekh AB
Box 92
641 21 Katrineholm

DOMSLUT

Begångna brott

Medhjälp till mordbrand

Lagrum

13 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 §
brottsbalken

Påföljd m.m.

Fängelse 1 år

Postadress

Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress

Rademachergatan 8

Telefon

016-16 68 00

Telefax

016-12 36 20

E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid

måndag - fredag

08:00-16:00

Andra lagrum som åberopas

23 kap 5 § brottsbalken

Skadestånd

1. Mohammed Taha ska solidariskt med Ziad Aqel, Wasem Elfazza och Sameh Bader utge skadestånd till Fastighets AB Tosterö med 44 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.
2. Mohammed Taha ska solidariskt med Ziad Aqel, Wasem Elfazza och Sameh Bader utge skadestånd till Nils Bertil Malmberg med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juni 2013 till dess betalning sker.

Häktning m.m.

Mohammed Taha ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Roland Ekh tillerkänns ersättning av allmänna medel med 228 218 kr. Av beloppet avser 126 063 kr arbete, 38 760 kr tidspillan, 17 751 kr utlägg och 45 644 kr mervärdesskatt.
 2. Kostnaden för försvararen ska stanna på staten.
-

YRKANDEN M.M.**Yrkanden**

Åklagaren har yrkat ansvar för brott m.m. i enlighet med stämningsansökningen, se bilaga 1.

Fastighets AB Tosterö har i anslutning till åtalet yrkat förpliktande för Ziad Aqel, Sameh Bader, Wasem Elfazza och Mohammed Taha att till bolaget solidariskt betala skadestånd på grund av brott med 44 500 kr, avseende självrisk på försäkring, jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen.

Nils Bertil Malmberg har i anslutning till åtalet yrkat förpliktande för Ziad Aqel, Sameh Bader, Wasem Elfazza och Mohammed Taha att till honom solidariskt betala skadestånd på grund av brott med 7 000 kr, avseende självrisk på försäkring, jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen.

I målet har framställts ytterligare anspråk på skadestånd men dessa har avskilts för fortsatt handläggning som tvistemål, i följd varav de inte prövas i detta mål.

De tilltalades inställning

Wasem Elfazza har erkänt att han uppsåtligen antänt i lokalen uthälld bensin men bestritt att skadornas värde skulle ha uppgått till 10 miljoner kronor. Han har lämnat det särskilda yrkandet om bevisbeslag utan erinran. Wasem Elfazza har medgett att betala yrkade skadestånd beträffande självrisk jämte ränta till Fastighets AB Tosterö och till Nils Bertil Malmberg.

Ziad Aqel har erkänt att blivit skjutsad i bil av Sameh Bader och att han tankat dennes bil som ersättning för ett tidigare lån av bilen men förnekat såväl gärningspåståendena i övrigt som uppsåt till mordbrandsbrott. Han har bestritt

yrkandet om utvisning. Ziad Aqel har bestritt skadeståndsskyldighet men vitsordat yrkade belopp, avseende självrisk, jämte ränta som i och för sig skäligt.

Sameh Bader har erkänt att han tillsammans med Ziad Aqel har tankat bilen men förnekat att detta skulle ha ägt rum i syfte att starta en brand. Han har förnekat övriga gärningspåståenden. Han har bestritt att skadornas värde skulle ha uppgått till 10 miljoner kronor. Sameh Bader har bestritt skadeståndsskyldighet men vitsordat yrkade belopp, avseende självrisk, jämte ränta som i och för sig skäligt.

Mohammed Taha har erkänt att han med bil förgäves åkt för att hämta en person som han inte visste vem det skulle vara. Han har förnekat övriga gärningspåståenden. Mohammed Taha har bestritt skadeståndsskyldighet men vitsordat yrkade belopp, avseende självrisk, jämte ränta som i och för sig skäligt.

Frihetsberövanden

Ziad Aqel har på grund av misstanke om brott, som prövas i målet, varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad alltsedan den 20 juni 2013.

Sameh Bader har på grund av misstanke om brott, som prövas i målet, varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad från den 27 juni 2013 till och med den 17 september 2013.

Wasem Elfazza har på grund av misstanke om brott, som prövas i målet, varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad alltsedan den 16 juni 2013.

Mohammed Taha har på grund av misstanke om brott, som prövas i målet, varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad alltsedan den 20 juni 2013.

DOMSKÄL

Utredningen

Den muntliga bevisning som framgår av stämningsansökningen har tagits upp vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Hussen Jdan har dock inte hörts. På Ziad Aqels begäran har hållits vittnesförhör med hans hustru Elshimaa Saleh Abdelsaleh. På Sameh Baders begäran har hållits vittnesförhör med Emil Back.

Åklagaren har förevisat två filmer från övervakningskameror vid en bensinstation och två filmer av branden tagna med mobiltelefonkamera.

Den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökningen har lagts fram. Åklagaren har därutöver lagt fram fotografier och fordonsundersökningar. Ziad Aqel har lagt fram viss skriftlig bevisning, bl.a. utdrag från Facebook och fotografier.

Wasem Elfassa har berättat följande

Wasem träffade Ziad första gången när han arbetade på bilverkstaden vid Willys i Eskilstuna. Ziad kom dit nästan varje kväll och han ringde ofta till Wasem och bad om hjälp, att han skulle ställa upp för honom och hämta olika saker. Ziad hade inte körkort och Wasem hjälpte honom när han skulle flytta från sin gamla lägenhet till den nya. Wasem blev väl bekant med honom och de umgicks två till tre gånger i veckan. Wasem lärde känna Ziads flickor och när de hade lärt känna Wasem sprang de mot honom så fort de fick se honom. Wasem flyttade till Stockholm den 10 mars 2013 och han slutade att ha kontakt med alla som bor i Eskilstuna, förutom två eller tre. Kontakten med Ziad upphörde också.

Ziad ringde till Wasem den 10 eller 11 juni och de hade då inte haft kontakt på ca tre månader. Ziad ringde Wasem för att han visste att han inte skulle säga nej. Han ringde och frågade hur han hade det och hur han mådde eftersom han inte hade

träffat honom på länge. Wasem berättade att han hade flyttat till Stockholm. Ziad sa att han ville träffa Wasem då han hade något som Wasem kunde dra nytta av. Wasem sa till honom att han inte hade tid, då han arbetade och att han i så fall ville träffas på en söndag. Ziad ringde honom den 13 juni och meddelade att han skulle komma till Stockholm med sin fru som behövde shoppa, då hon skulle åka till Egypten på bröllop. Ziad ville träffa honom på stationen kl. 12.30 för att diskutera något. Wasem ringde Ziad vid 11-tiden och frågade om han var framme vid Stockholm. Ziad svarade att han var framme och Ziad bad honom att vänta vid stationen. Wasem väntade i en halvtimme och sen ringde han Ziad igen eftersom Wasem hade tagit ledigt en timme från jobbet. Ziad berättade då att han skulle åka tillbaka till Eskilstuna eftersom dagis hade ringt och sagt att hans barn hade ramlat. De bestämde att de skulle träffas en annan dag. Ziad ringde igen på kvällen. Han sa att det var väldigt angeläget och att han ville träffa Wasem. Ziad hade ett stort problem som han inte ville ta upp i telefon.

På fredagen den 14 juni hade Wasem en tid i Eskilstuna med sin lots kl. 11.00. Han bokade en tid på Länsförsäkringar då han tänkte försäkra sig inför en resa till Libyen och han hade ett ärende på Sparbanken. När han var klar med ärendena på Länsförsäkringar och banken åkte han till Strängnäs. Wasem satt och väntade i 30 minuter på stationen i Strängnäs. Ziad kom och Wasem åkte med honom i bilen. När de körde förbi bron i Strängnäs som leder till pizzerian körde de runt i området. Ziad visade för honom att det inte fanns några människor i området klockan två på dagen. Det var helt tomt och Wasem blev förvånad. Wasem förstod inte vad Ziad ville. Den 14 juni var första gången Wasem besökte pizzerian. Ziad nämnde att han hade haft inbrott i pizzerian. Ziad visade honom det trasiga låset men Wasem anade att det var Ziad som tagit sönder låset för att det skulle se ut som ett inbrott. Wasem jobbade i en byggfirma och han visste exakt hur det går till när ett lås går sönder. Ziad berättade att det hade varit inbrott i pizzerian och att det skulle ha varit den tidigare pizzeriaägaren Payman som skulle ha gjort inbrottet. Ziad berättade att han inte hade betalat hela summan till den förra ägaren utan enbart 60 000 kr. Det finns

inget att stjäla i en pizzeria men om man ska göra inbrott i en pizzeria är det rimligt att man tar sönder dörrkarmen i stället för dörren.

När de kom fram till pizzerian gick de in. Wasem såg att Mohammed stod bakom kassan. Mohammed skötte pizzerian i Ziads frånvaro. Det var första gången de träffades och han kände honom inte. Ziad presenterade Mohammed som sin systerson och att han brukade arbeta hos Ziad ibland. Mohammed kommer från Jordanien och Ziad hade hjälpt honom att komma till Sverige. De satte sig ner vid ett bord nära kassan. De pratade som vanligt om Eskilstuna, jobbet och Stockholm. Ziad började berätta om sina ekonomiska problem. Han visade sina fakturor. Wasem frågade vad han skulle göra och hur han kunde hjälpa Ziad. Ziad sa då att han ville att Wasem skulle anlägga en brand i pizzerian. Wasem sa till Ziad att han var galen. Ziad svarade ja. Wasem sa att det var en stor lokal och frågade hur Ziad kunde elda en så stor pizzeria. Ziad svarade att han bara ville elda delen vid kassan. Wasem sa nej. Ziad förklarade att det här inte var första gången. Det fanns många som har eldat upp sina lokaler och fått ut pengar för det. Wasem började känna sig hysterisk och frågade sig om han skulle acceptera förslaget. Ziad sa att de skulle fixa mat och äta och att de sedan skulle fortsätta att diskutera. Mohammed fixade mat och sedan försökte Ziad övertala Wasem. Han sa att det bara var en del av pizzerian som han skulle elda. Wasem frågade Ziad varför han inte gjorde det själv eller anlät Mohammed. Då svarade Ziad att Mohammed arbetade i pizzerian och att alla hade sett honom där. Vid något tillfälle sa Mohammed till Wasem att det bara var att tända på eftersom det bara var en pizzeria.

Wasem reste sig upp och gick ut. Han ville inte stanna kvar. Ziad följde efter honom och de promenerade runt på gården. Ziad fortsatte att förklara för honom att det var ett folktomt område, att Wasem kunde komma vid midnatt och elda och sedan gå ut. Wasem sa att han inte kunde svara och att han måste tänka på det. Ziad föreslog att han skulle få 5 000 kr men Wasem svarade nej. Ziad frågade hur mycket han ville ha och Wasem svarade att han inte hade gjort något liknande

tidigare och att han inte kunde avgöra hur mycket han ville ha. Wasem hade varit i pizzerian i två timmar och under den tiden hade det bara kommit en kund.

Wasem bad om att få skjuts tillbaka till stationen. Ziad vädjade till Wasem i bilen att Wasem skulle göra det, för Ziads barns skull. Ziad var i kris då han inte hade råd att betala hyran. Han berättade att han hade skulder till leverantörer och att han hade fått en varning från hyresvärden om avhysning från bostaden. Den tidigare pizzeriaägaren hade dessutom satt press på honom och ville ha resten av pengarna. Ziad berättade att han hade tagit över pizzerian under en prøvotid och om Wasem skulle elda upp pizzerian så skulle priset sänkas från 150 000 kr till 50 000 kr. När de kom fram till stationen satt de kvar i bilen och pratade. Ziad upprepade sitt erbjudande om betalning. Wasem sa att om han skulle acceptera detta, så skulle han vilja ha 25 000 kr. Ziad erbjöd då Wasem 20 000 kr. Wasem åkte tillbaka till Stockholm och när tåget var vid Södertälje ringde han Ziad och beklagade att han inte kunde acceptera erbjudandet och sedan la han på.

När Wasem kom fram till T-centralen träffade han en kompis som heter Ali. Han berättade för Ali om förslaget. Ali sa till honom att han inte skulle vara i närheten av araber och deras problem. Wasem svarade att han inte hade gått med på det. Wasem åkte hem och Ziad ringde upp honom. Först svarade Wasem inte men Ziad ringde upp igen och då svarade han. Ziad frågade varför han inte gick med på något som kunde ge honom pengar. Wasem svarade att det var farligt med eld och att han kanske kunde åka fast för polisen. Ziad sa att om polisen skulle gripa honom så fick han inte säga att det var Ziad som låg bakom. Wasem svarade nej och Ziad bad honom fyra gånger om att han skulle göra det för hans barns skull. Ziad vädjade om sina ekonomiska problem, att han skulle hamna på gatan, att alla hans vänner hade övergett honom och att han inte hade någon annan än Wasem som kunde ställa upp. Wasem svarade ok. Det var inte för Ziads skull han kom fram till beslutet utan det var för hans döttrars skull. Även när Wasem gick med på detta mot betalning så visste han innerst inne att Ziad inte skulle betala, då han hade det dåligt ställt

ekonomiskt. Även om han skulle få ersättning från försäkringsbolaget skulle det inte täcka hans lån och skulder. Wasem sa att han jobbade dagen efter och att han skulle komma till Ziad efter jobbet. Han sa till sin kompis Ahmed som kommer från Algeriet och som han bodde tillsammans med att han skulle åka iväg dagen efter och att, om han inte skulle komma tillbaka på söndagen, så skulle Ahmed packa alla Wasems saker och köra dem till Ali. Polisen har kontrollerat att Ahmed faktiskt gjorde det.

Klockan 8 dagen efter åkte Wasem till jobbet i Gamla stan. Han jobbade till kl. 12 och hade lunch fram till kl. 13. Då berättade han för sin chef att om han inte skulle komma till jobbet på måndagen så skulle han inte leta efter honom. Den lördagen ringde Ziad till Wasem 13 gånger och hans chef undrade varför det ringde så mycket. Chefen skojade och frågade om han skulle mörda någon eftersom han visste att Wasem inte var typen som gjorde så. Han fortsatte att jobba efter lunch och de åkte och köpte badrumsgolv. Vid kl. 16.15 frågade Wasem om de kunde vänta med att bära upp golvet till på måndagen men chefen var bestämd och ville att han skulle ta upp golvet samma dag. Wasem var klar vid kl. 18:15. Då ringde han till chefen och berättade det. Han åkte sedan till centralen och köpte en tågbiljett till Strängnäs. Tåget skulle avgå kl. 19.55. På stationen träffade han en kompis från Syrien som nyligen hade kommit till Sverige. De gick i samma skola och Wasem berättade för honom att han var på väg till Eskilstuna. De pratade inte länge och de sa att de skulle ses i skolan på måndagen. Wasem ringde till sin fästmö i Libyen och han berättade för henne att han skulle stänga av sin mobil och att han skulle sätta på den dagen efter. Om han inte skulle sätta på telefonen så skulle det ha hänt honom något. Han gav sin faster i Libyen sina koder till e-post och Facebook. Han berättade för henne att han hade en kompis som heter Salem och om det skulle hända Wasem något skulle hon skriva till Salem på Facebook.

Ziad hade bett Wasem att ringa innan han åkte. Wasem ringde till Ziad och berättade att han skulle åka om 5 minuter. Ziad bad honom att stänga av mobilen.

Wasem stängde av mobilen mellan Stockholm och Strängnäs och när han kom fram till Strängnäs satte han på sin telefon. Det fanns ett missat samtal från Ali och Wasem ringde upp honom. Ali frågade var han var och sa att han hade fixat mat. Wasem svarade att han skulle bli sen. Wasem ringde upp Ziad och berättade att han var framme i Strängnäs. Ziad hämtade upp honom i bil, en svart KIA. Under färden pratade de om branden. Ziad berättade att de hade ändrat planen. I stället för att Wasem skulle åka med dem till Eskilstuna skulle han stanna kvar i pizzerian. De åkte till pizzerian och Wasem såg att det fanns barn som lekte på gården. Ziad berättade att det var barn som brukade komma och leka och att de brukade åka hem senare. Wasem visste inte att barnen tillhörde dagis. Om han visste att det var ett dagis som låg bredvid hade han aldrig eldat upp pizzerian. Han visste hur värdefulla barn var, särskilt här i Sverige. Han ställde frågan tre gånger till Ziad och han svarade att barnen kommer att gå om en halvtimme. Han fortsatte att fråga honom om byggnaden. Ziad berättade att det fanns en lokal som var som ett konferensrum och att de andra lokalerna var skolor. Han berättade att under juni var det sommarlov och att det därför inte vistades någon där.

När de kom fram till pizzerian var Mohammed redan där. De diskuterade den ändrade planen. Det var inte mycket prat inne i pizzerian. Ziad väntade på att Sameh skulle komma. Ziad ringde till Sameh och frågade varför Sameh var sen. Wasem förstod inte varför Sameh skulle komma. Sedan förstod han att Ziad skulle låna Samehs bil så att Mohammed kunde hämta Wasem. Ziad förklarade för Wasem att när han skulle tända på var det bättre om inte pizzerians bil var parkerad där. Sameh, Mohammed och Wasem följde instruktioner från Ziad. Ziad var spänd och upprörd och det var svårt att föra en diskussion med honom. Ziad bestämde och de andra gjorde som han sa.

Det fanns ett städtrum i lokalen och Ziad tog därur en 10-litersdunk som han stoppade i en svart soppåse. Ziad och Wasem åkte därefter bil med Sameh. Ziad föreslog att de skulle tanka dunken i Eskilstuna och inte i Strängnäs. Anledningen

var att Ziad var rädd för övervakningskameror. Sameh gjorde allt som Ziad bad honom om och han var lyhörd för Ziads vilja. Sameh hade ingen egen vilja. Det blev en diskussion mellan Ziad och Sameh. Ziad förklarade för Sameh att de skulle tanka genom att betala kontant och inte genom att betala med kortet. Sameh frågade då Ziad vad han egentligen ville. Ziad kom på att de skulle tanka bilen med bensin och att de sen skulle be någon att hjälpa dem att slanga bensinen. Det fanns en barnstol i baksätet. När diskussionerna började kände han sig spänd och han flyttade på barnstolen och satte sig i mitten i bilen. De åkte tillbaka och Ziad tog Samehs telefon och ringde till Mohammed som inte svarade. Ziad ringde till sin egen mobil för han hade glömt den i pizzerian. Mohammed svarade i Ziads telefon. Ziad frågade Mohammed om han kunde suga upp vatten från ormen. Sedan vände han sig till Sameh och sa att Mohammed var smart och att Mohammed förstod vad han menade. Han ville inte säga det rakt ut utan på ett indirekt sätt. Sameh var lugn i bilen. Wasem upplevde det som att Sameh inte var nöjd. Wasem förväntade sig att Sameh skulle säga till Ziad att åka hem och inte göra det. Wasem visste inte att de skulle använda bensin för att tända på förrän han hörde Ziad prata med Mohammed om det. Efter att Ziad pratat med Mohammed om att man skulle använda bensin blev det en stor diskussion mellan Ziad och Wasem. Wasem tyckte att de skulle använda gas eller diesel men Ziad sa att det var bättre att använda bensin. Wasem försökte få Ziad att inte använda bensin. Sameh bara lyssnade och han lade sig inte i diskussionen. Sedan Ziad bestämt sig för att slanga bensin beordrade han att de skulle vända om och tanka bilen i Strängnäs.

De åkte till OK/Q8 nära polisstationen i Strängnäs. Ziad gick ur bilen för att tanka bensin och Sameh stod på andra sidan. Ziad tankade bilen med 95 oktanic bensin. Wasem vet det eftersom han såg när Ziad tryckte på knappen. När Wasem skulle gå ur bilen bad Ziad honom att stanna kvar. Han tankade för 290 kr och sen gick Ziad och Sameh in i butiken. De var borta i 10 minuter och sen kom de ut. Sameh hade med sig en stor kopp kaffe. Ziad vände sig om i bilen och gav Wasem 300 kr som

han skulle använda för att åka från Stockholm till Eskilstuna. Wasem satt bak i bilen. De åkte direkt tillbaka till pizzerian.

När de skulle gå ut ur bilen tog Ziad fram en slang som var grön. Sameh gick inte in i pizzerian överhuvudtaget. Sameh bar aldrig på någon dunk. Wasem såg att Sameh gick utanför och rökte. Wasem gick in och satte sig nära ugnen i pizzerian. Ziad bad honom att han skulle gå in i rummet som ligger till vänster. Wasem sa att han inte kände sig bekväm med allt detta och att det kändes som att något stort skulle komma att hända. Ziad svarade att det fanns olika killar som eldat upp sina pizzerior och de hade fått ersättning utan att något hade hänt dem. Ziad tog dunken och stoppade den i en svart soppåse. Han tog slangen och stoppade ner den också. Han bad Mohammed att gå till gatan som låg bakom pizzerian och att de skulle gå längst in där vägen tog slut. Wasem hörde inte Sameh eller Mohammed säga något om slangningen innan de åkte. De frågade inte heller Ziad om hur de skulle göra. Wasem förstod att de skulle åka i väg och slanga bensin. Wasem hörde att Ziad sa att Sameh skulle ta sin bil och att Mohammed skulle ta KIA-bilen. Sedan hörde han bilarna starta. KIA:n var parkerad utanför pizzerian så den kunde Wasem se när de startade. Sameh och Mohammed var borta i en halvtimme eller kanske 40 minuter.

Wasem var inte med vid slangningen, han var kvar med Ziad i pizzerian. Medan de andra var borta tog Ziad fram två Lycamobile-kort. Han sa till Wasem att han skulle stoppa det i sin mobil. Det andra kortet stoppade Ziad i sin Samsungtelefon framför Wasems ögon. Wasem kände till Lyca och han har använt det själv tidigare då det är billigt att ringa till utlandet med det. Wasem frågade varför han inte kunde använda sitt eget nummer. Ziad svarade honom att han skulle stoppa in kortet i sin mobil. Ziad tog numret som stod på baksidan av paketet och ringde till en kille som heter Abo Marten. Han sa att han behövde tanka ett Lyca-kort och att han skulle komma och betala dagen efter. Abo Marten svarade att han inte var i butiken men att Ziad kunde ringa till Sarmad Kasro. Wasem hörde detta därför att dörren till rummet där Ziad fanns inte var stängd. Ziad ringde därefter till Sarmad Kasro och

laddade kortet. Ziad sa till Wasem att han nu skulle få Ziads nummer i sin mobil och han sparade det. Wasems Lycamobile-kort blev inte aktiverat och han förstod ingenting. Sedan ringde Ziad till en man angående nya skyltar till pizzerian.

Därefter kom Mohammed och Sameh tillbaka. Sameh var kvar utanför och Mohammed gick in. Bensin hade sugits upp ur Samehs bil. Det var Mohammed som hade sugit upp det. Sameh hade inte ork eller styrka att göra det. Wasem visste det därför att Ziad frågade Mohammed om han kunde suga. Mohammed gick med på det, då han var tvungen att lyssna på sin morbror. Mohammed bar på två dunkar men de var inte fulla utan det var endast lite bensin i dem. Mohammed hade bensin på händerna och han var röd i ögonen. Ziad skrek att det var för lite och att han måste gå tillbaka och göra mer. Mohammed svarade att han inte orkade mer och att det kändes som att han druckit bensin. Ziad var bestämd och sa att han måste fortsätta. Mohammed blev tyst och gick tillbaka. Ziad skickade med Mohammed slangen. Wasem visste inte vart Mohammed gick men vad han förstod gick han tillbaka till bilen för att hämta mer bensin.

Mohammed var borta i en halvtimme och när han kom tillbaka var dunkarna helt fulla. Wasem var säker på att Mohammed då hade slangat bensinen. Mohammed skulle aldrig gå bakom Ziads rygg. Sameh och Mohammed åkte i väg i båda bilarna båda gångerna då de skulle slanga. Sameh körde sin bil och Mohammed körde pizzerians bil. 10-litersdunken låg i pizzeriabilen sedan tidigare. Wasem vet inte var ifrån de fick 5-litersdunken. Båda dunkarna var vita och slangen som var ca 1,5 meter lång var grön. Slangen tog Ziad fram från bakluckan på pizzeriabilen. Dunkarna bars in i pizzerian av Mohammed. Det var svårt att se att det var dunkar, det kunde ha varit varor. När de skulle ta in dunkarna i pizzerian var det barn som lekte utanför. Runt dunkarna var det plastpåsar. Mohammed var kladdig om händerna av bensin. Ziad skrek till honom att han var tvungen att tvätta händerna ordentligt. Ziad tog dunkarna och sa att det kanske var bra om han hällde ut bensin redan då. 5-litersdunken var inte ok. Det verkade vara en spricka i den eftersom den

började läcka. Direkt efter att Mohammed gick hällde Ziad ut bensinen och det fanns inte en droppe kvar i 5-litersdunken när han hade hällt ut det. Han hällde på bänkskivan där man bakade pizza och på maskinen. Sen tog han 10-litersdunken och sa till Wasem att när de gav honom en signal skulle han hälla ut den. Ziad ställde 10-litersdunken på golvet vid bänken. Wasem blev tyst och han kände att han började bli hysterisk. Han föreställde sig två scenarier; antingen skulle han dö eller så skulle han bli gripen av polis. Ziad tog av locken till dunkarna när han skulle gå ut och stoppade dem i påsen. Sen gick de ut och Wasem vet inte vart. Han varnade Ziad för att detta inte skulle bli bra. Han var säker på att Ziad hade planer på vad han skulle göra om polisen skulle upptäcka honom. Ziad kände honom väl och han visste att om Wasem åkte fast så skulle han säga sanningen.

Ziad hade berättat för honom att Mohammed skulle hämta upp honom i Samehs bil. Ziad ville inte att KIA-bilen skulle vara synlig vid branden. Wasem visste inte vad Sameh tyckte om att låna ut Audin. När Wasem stannade kvar på pizzerian visste han att Mohammed hade Samehs bil. När de var i bilen efter att de hade tankat fick Wasem reda på det. Sameh var tyst under hela processen och Wasem hörde honom inte säga ett ord. Sameh var inte inne i pizzerian på kvällen. Sameh rökte mycket och promenerade runt och Wasem upplevde det som att Sameh var rädd. Sameh kom enbart för att låna ut sin bil.

Det fanns en TV bredvid kassan och Wasem satte på den. Han satt ibland och ibland gick han fram och tillbaka som en galen. 10-litersdunken luktade starkt och han tyckte att det var jobbigt. Han mådde illa. Han tog en plastpåse och stängde dunken med den. Han satte sig ner och väntade. Dörren var sönder och han försökte gå ut och kolla om det fanns några barn där eller inte. Han var säker på att det inte fanns barn utanför.

Den första signalen kom. Vid den första signalen skulle Wasem slänga kassan på golvet så att den gick sönder och hälla ut resten av bensinen. Han slog varken

sönder kassan eller hällde ut mer bensin. Hade han hållt ut 10-litersdunken hade han förmodligen inte klarat sig. Därefter skulle han vänta tills Mohammed kom till gården bakom pizzerian och sedan skulle han ge Wasem den andra signalen för att elda och springa ut. Wasem var trött och han ville att det skulle gå fort så att han kunde bli av med det. Han stod inte ut med lukten av bensin och han kände att han började bli kvävd. Han hade en lång tändare. Vid den andra signalen skulle han tända på. Han följde inte planen. Han hade bråttom. Han struntade i den andra signalen och tände på. Han stod inte upp. Han gick ner på golvet. Han var tveksam och han funderade innan han tände. Han tände på en stor pappersrulle som fanns i lokalen. Det fanns pizzakartonger i lokalen och Ziad hade sagt till Wasem att han skulle ta ner dem när han skulle elda. Han stod vid bänken när han tände på och det blev en explosion direkt. Han föll på ryggen ca två meter bak. Elden sträckte sig två till tre meter upp. Han försökte att resa sig upp två till tre gånger men det gick inte därför att det var så halt på golvet. Han såg hur elden närmade sig 10-litersdunken och han tänkte att han var tvungen att ta sig ut. Han försökte att putta bort dunken men det gick inte på grund av hans skadade händer. Han försökte att resa sig med armbågarna. Han lämnade pizzerian genom först en dörr som han gick in i och sedan genom huvudentrén. Han knuffade på dörren och gick ut till vänster. Dörren öppnades när det började brinna. Ziad hade berättat att han hade förberett dörren och att när han behövde gå ut så skulle han bara kunna öppna dörren. Han hade ingen klar bild om vart han skulle vända sig. Mohammed skulle vänta på någon uteplats bakom pizzerian. Det hade han fått reda på den aktuella dagen då Ziad hämtade honom från tågstationen. Det tog cirka 20 minuter att kravla sig ut från pizzerian. När han kom ut såg han inte Mohammed. Han försökte inte ens att kolla eftersom han var brännskadad i ansiktet.

Han hade inte någon luva på sig då han tände på. Han hade sin luva i fickan. Hade han haft luvan på sig hade han inte blivit skadad i ansiktet. Det var hans jobbluva som han brukade använda när han grävde på sitt arbete. Det var inte planerat att han skulle använda luvan under kvällen.

Wasem lärde känna Ahmad Bayakoor när han jobbade i bilverkstan. Wasem bodde tillsammans med Ahmad på två ställen, första bostaden var i byggnaden som låg mittemot bilverkstan bakom stora Willys. Bilverkstan låg mitt emot Ford bilförsäljning. Därefter bodde han med honom i Fröslunda i en dag. Ahmad hade problem med somalier. I den andra lägenheten bodde Wasem i fyra dagar för Ahmads fru skulle komma hem från Jordanien. Efter att hans fru kom hem föreslog han att Ahmad och hans fru skulle flytta hem till Ziad. Wasem kände inte Ahmad mer än vad han kände Ziad, tvärtom. Ahmad hade tidigare ägt den svarta bil som var Samehs. Wasem såg Ahmad köra den i juli eller augusti förra året. Ziad betraktades som en omtyckt person i Eskilstuna. Wasem känner inte till om Ziad hade fiender. Det är omöjligt att Ahmad Bayarkoo hotade Ziad för Ahmad är feg. Lappen som Ziad påstår att han hittade vid pizzerian skrev Ziad själv. Det var också Ziad som tog sönder dörren till Pizzerian.

Wasem kan ha tagit fel på torsdagen den 13 juni och fredagen den 14 juni och att det kan stämma att han var i pizzerian första gången på torsdagen och att han alltså inte var där på fredagen.

Mohammed Taha har berättat följande

Han kom till Sverige i slutet av mars 2013. Han var asylsökande och saknade uppehållstillstånd. När han kom till Sverige kände han ingen. Han lärde känna några irakier och araber och han bodde tillsammans med en person i början som var från Irak. Den personen brukade komma till pizzerian och handla. Där fick Mohammed lära känna Ziad och det visade sig att de kom från samma land och att de hade gemensamma bekanta i hemlandet. De var inte släkt men Ziad brukade presentera Mohammed som sin systerson så att folk skulle behandla honom på ett bra sätt. Ziad försökte hjälpa honom och Ziad berättade att han hade hjälpt andra också. Den Mohammed bodde hos var ofta berusad och ibland kastade denne ut honom. Ziad fick veta att Mohammed saknade uppehållstillstånd och att han inte hade sökt asyl

än. Ziad informerade Mohammed om att Mohammed befann sig i Sverige illegalt, att han måste söka asyl och att om han påträffades av polisen så skulle de skicka iväg honom. Ziad visade honom vägen till Migrationsverket. Mohammed lämnade in en asylansökan den 24 april men det blev ingen intervju. De upptäckte hans fingeravtryck i Spanien och att han hade kommit med turistvisering med godkännande av spanska ambassaden.

Mesta tiden i Sverige har han bott hos Ziad men ibland har han bott hos andra kompisar. Han har ingen släkt i Sverige och ingen som han har närmre relation till än med Ziad. Mohammed var skriven på pizzeriaadressen men han bodde inte där. Mohammed lärde känna Hamzeh Saleh via Ziad. Mohammed var alltid i restaurangen tillsammans med Ziad, inte bara den aktuella dagen. Han hjälpte Ziad obetalt i restaurangen och körde honom då Ziad saknade körkort. Mohammed fick ersättning från Migrationsverket.

På fredagen den 14 juni var han i pizzerian hela dagen. Han tror att Hussen kom till lokalen men han minns inte om han bad honom att följa med till en moské för att be. Han såg inte Wasem den dagen.

På morgonen den aktuella lördagen var han med Ziad. Han minns att de åkte vid 11 till 12-tiden. De jobbade som vanligt den dagen fram till eftermiddagen då Hussen kom. Hussen var syrisk medborgare och han kom till pizzerian ibland då han inte hade något att göra. De satt och pratade med Hussen tills han lämnade lokalen. Mohammed satt med Hussen utanför baddörren och pratade. Ziad sa till Mohammed att han skulle gå och handla mat. Mohammed tog pengarna och åkte med Hussen och handlade. De åkte till en park och promenerade och därefter återvände de till restaurangen. De fortsatte att sitta utanför pizzerian medan Ziad ordnade mat. De åt tillsammans och när de var klara berättade Ziad för Hussen att han behövde en Nokialaddare. Mohammed och Hussen åkte hem till Hussen och hämtade laddaren och åkte därefter tillbaka och lämnade den till Ziad. Han såg inte

om Ziad använde laddaren men han såg att den låg på bänken i pizzerian. De fortsatte att prata tills Hussien åkte hem. En stund senare sa Ziad till Mohammed att han skulle åka till tågstationen och att Mohammed skulle vakta restaurangen. Om det kom någon kund skulle han kontakta Ziad.

Ziad åkte iväg till tågstationen och hämtade Wasem. Ziad presenterade dem för varandra. De hade aldrig träffats förut. Wasem bar på en väska när han kom och han såg den senare i köket. Wasem och Ziad satte sig i köket och pratade med varandra men Mohammed vet inte om vad. Mohammed var i restaurangen men mesta delen av tiden var han ute och pratade i telefon. De var där i ca 1,5 timme och sedan gick de båda två ut. Ziad kom tillbaka själv till restaurangen och han sa att han skulle iväg i 30 minuter för att därefter komma tillbaka. Ziad ringde till Mohammed efter 30 minuter och frågade om allt var under kontroll. Han svarade att allt gick bra och att de inte hade några kunder förutom några småbarn som köpte godis. Därefter kom Ziad och Wasem tillbaka. Mohammed visste inte om att de hade varit och tankat, det hade han fått reda på genom utredningen i efterhand. Det var ingen diskussion om bensin när de kom tillbaka. Wasem gick till kontoret och Mohammed såg Wasem en liten stund innan han försvann. Mohammed vet inte vart han tog vägen men han har i efterhand förstått att han var i Ziads rum.

När de skulle stänga pizzerian och åka hem berättade Ziad för Mohammed att han behövde hämta vissa saker till sitt hem som Cola och annan dricka. Ziad hade lagat mat och matresterna skulle han också ta med sig hem. Mohammed stoppade maten i påsar och sen stoppade han dem i bakluckan i KIA-bilen. Under den tiden fanns Samehs bil utanför och Sameh satt i bilen. Sameh talade med Ziad om vissa familjeproblem men Mohammed kände inte till problemen. Sameh och Ziad var vänner och de brukade låna bilar och andra saker av varandra. Mohammed kände Sameh genom Ziad och han kunde inte minnas om de någon gång ringt eller kontaktat varandra. Mohammed städade i restaurangen och sa till Ziad att han skulle komma till bilen. Han tog med sig maten till Ziads bil och satte sig i bilen. Sameh

åkte iväg i Audin. Ziad lämnade restaurangen och kom till KIA-bilen. Ziad låste huvuddörren till pizzerian med två stora hänglås. Ziad hade fått hänglåsen av fastighetsägaren och de var så pass kraftiga att ingen skulle kunna ta sönder dem och ta sig in i lokalen. Han såg det inte själv att Ziad låste men han hade uppfattningen att Ziad låste hänglåsen. Mohammed visste inte hur Wasem skulle kunna ta sig ut. Han frågade Ziad varför Wasem var kvar i restaurangen. Ziad svarade att det var på grund av att det varit en stöld i restaurangen en månad tidigare och att dörren kunde öppnas av vem som helst och att Wasem skulle stanna kvar för att vakta. Mohammed hade aldrig sovit över i pizzerian och Ziad hade aldrig bett honom att vakta den. Mohammed kommenterade inte det.

Mohammed och Ziad stängde pizzerian kl. 23.20 och åkte iväg i KIA-bilen. Ziad körde. Vanligtvis brukade Mohammed köra eftersom Ziad inte hade körkort men ibland när Mohammed var trött brukade Ziad köra. När de kom fram till området vid vattnet fanns Samehs bil där och de parkerade. Sameh satt i sin bil. Det fanns restauranger och caféer vid vattnet. När de åkte från pizzerian visste inte Mohammed om att de skulle träffa Sameh vid vattnet. Han trodde att Sameh redan hade åkt hem. Sameh lämnade sin bil och åkte med Ziad och Mohammed tog Samehs bil. Bilnycklarna satt kvar i Samehs bil. Samehs bil blev kvar med Mohammed och Sameh och Ziad åkte hem med pizzabilen. Ziad sa att Mohammed skulle stanna kvar i Strängnäs för att senare hämta upp en vän till Ziad och köra honom till tågstationen i Eskilstuna. Ziad sa inte hur länge han skulle vänta på vännen men det skulle inte dröja. Han hade inte fått ett sådant uppdrag förut men det förvånade honom inte att han skulle skjutsa vännen till tågstationen i Eskilstuna. Han undrade varför inte Ziad kunde köra vännen själv men Ziad behövde diskutera familjeproblem med Sameh. Ziad bad honom om en tjänst och för honom var det naturligt att hjälpa till.

Ziad hade skaffat två nya telefonkort och Mohammed visste inte hur han skulle använda dem. Ziad förklarade att man kunde ringa med dem billigt utomlands. Han

såg inte om han satte korten i någon telefon. Han fick en telefon av Ziad, en gammal Nokiatelefon. Mohammed hade sin egen privata telefon. Mohammed svarade att han hade pengar i sin mobil men Ziad sa att han skulle ringa från det andra telefonnumret. De var nya och han vill veta om de gick att använda båda två. Så fort Ziad ringde upp honom skulle han direkt ringa till det sista numret som var inlagt i Nokiatelefonen och lägga på direkt för att testa om numret fungerade. Han minns inte om Ziad ringde på Mohammeds egen telefon men Ziad sa att så fort han gav honom signalen skulle Mohammed ringa det andra numret vilket han också gjorde. Först ringde han och stängde av. Han ringde igen och då gick signalen fram men ingen svarade. När signalen kom skulle han enligt instruktionerna inte svara vilket han inte heller gjorde. När han ringde upp numret skulle han ge en signal och sedan lägga på direkt. Han skulle bara ringa en signal och sen skulle han lägga på. Det kan stämma att han fick den första signalen kl. 23:34. Han vet att det var Ziad som skickade signalen därför att det var han som hade berättat om det. Numret var helt nytt och ingen annan hade kännedom om numret. Signalerna kom från Samehs nummer men Ziad brukade låna Samehs telefon eftersom hans egen telefon ofta hakade upp sig. Mohammed minns att han ringde till numret två gånger. Andra gången han skickade signalen var telefonen avstängd.

Mohammed stannade kvar i ca en timme. Ziad ringde honom även denna gång från Samehs telefon. Ziad frågade om killen hade kommit. Mohammed svarade nej och att han ville åka hem för han hade lovat Hamzeh att träffa honom. Ziad ringde igen från Samehs telefon och sa att han kunde åka hem till Eskilstuna. Han tog Samehs bil och åkte mot Eskilstuna. När han var på E 20 ringde Ziad igen och sa att Mohammed skulle lämna Samehs bil till Samehs svärfar Tarek. Han lämnade bilen till Tarek som tog bilnycklarna. De träffades utanför Tareks port. Tarek talade i telefon med högtalare. Han uppfattade det som att han talade med Sameh därför att han kände igen Samehs röst. Han uppfattade inte vad Sameh sa men när Tarek var klar med samtalet sa han att pizzerian hade brunnit och att någon hade dött. Mohammed frågade hur han hade dött och fick till svar att han dog i branden.

Mohammed trodde inte på det och han tänkte att Tarek drev med honom.

Mohammed kommenterade det inte. Tarek frågade honom om han ville följa med till pizzerian. Han svarade att han inte ville dit eftersom Hamzeh väntade på honom på stan. Han mindes inte om han lämnade kvar Nokiatelefonen i bilen.

Han fick skjuts av Tarek i hans bil till stan och ringde direkt till Hamzeh. Det visade sig att Hamzeh var på väg hem eftersom Mohammed hade dröjt. Han förklarade för Hamzeh att han hade fått förhinder och att han ville träffa honom. De träffades vid Mc Donalds och Mohammed berättade att han hade hört att Tarek talade i telefon och att han sagt att restaurangen brann och att en person hade dött. Hamzeh trodde inte på det och de tog inte saken på allvar. De gick in på Mc Donalds och köpte glass. Fram till att de åkte hem till Hamzeh och när de var hemma hos honom pratade Mohammed med Ziad för att förklara att han inte skulle övernatta hos Ziad. Han hörde att det var kaos och att folk skrek i bakgrunden där Ziad var. Ziad sa att han skulle ringa upp honom och att han inte hade tid att prata. Han fick uppfattningen att Ziad och Sameh befann sig i Strängnäs. Han fick inte bekräftat att pizzerian hade brunnit och han frågade inte om pizzerian hade brunnit eller om någon hade dött. Det enda samtalet han hade med Ziad var ett samtal. På söndagen när han träffade Ziad frågade han Ziad vad som hade hänt och att han visste att han hade lämnat Wasem i lokalen. Ziad berättade att Wasem hade städat i lokalen med klor eller gas eller något liknande och att detta hade hänt på ett felaktigt sätt. Han hade råkat tända på lokalen och den övertändes. Mohammed frågade Ziad om Wasem hade dött och han svarade att han var på sjukhuset och att han inte hade dött. Polisen var där för att branden skulle utredas och Ziad hade därför inte träffat honom.

När Mohammed först talade med polisen sa han att han hade åkt med Ziad till Eskilstuna. När han var hemma hos Ziad på söndagen hade Ziad blivit förhörd av polisen och då hade han sagt att han hade åkt med Mohammed till Eskilstuna. Ziad sa till honom att om han blev förhörd så skulle han säga samma sak. Han fick sedan

rådet av sin advokat att säga sanningen och då gjorde han det. Han har varken pratat med eller övertygat Wasem att anlägga branden. Varken Ziad, Wasem eller Sameh hade pratat med honom om planeringen av en brand och han såg aldrig några dunkar. Mohammed vet vad det innebär att slanga bensin men han gjorde det inte.

Mohammed visste att Ziad tidigare blivit hotad och att en gång när Ziad hade kommit hem så var dörren till hans lägenhet sönder. Den dagen hade Ziad inte gått in i sin lägenhet därför att han var rädd och han gjorde en polisanmälan.

Mohammed vet inte hur det gick med pizzeriarörelsen men enligt Ziad gick det bra.

Mohammed hade innan branden sett att det fanns tändbar vätska i lokalen tillsammans med grillkol som användes till grillning. Han vet inte om det var bensin eller någon annan tändbar vätska. Pizzerian brukade ha stängt en dag i veckan men det var inte en specifik dag som den var stängd. Ibland var det öppet hela veckan. Pizzerian kunde stänga vid niotiden på kvällen men de dagar Ziad fixade saker på pizzerian kunde de stänga så sent som kl. 01.00.

Sameh Bader har berättat följande

Han kom till Sverige den 10 oktober 2011. Han fick hjälp och skydd av svenska myndigheter och han skulle aldrig göra illa eller skada detta land då Sverige har skyddat honom och hans familj. Han lärde känna Ziad i oktober 2012. Sameh bodde i Skellefteå tidigare. Han hade en vän som bodde i Eskilstuna och som jobbade i kommunen. Vännen hjälpte honom att komma i kontakt med Ziad då Ziad kunde hjälpa honom att ordna en bostad. Han flyttade ner med sin fru. Hans svärfar kom till Sverige i slutet av november eller december 2012. Samehs första bostad var ett tillfälligt boende i Fröslunda vid Lidl. Den 15 juni bodde han i Torshälla i en lägenhet som han hyrde tillsammans med sin fru. Hans svärfar bodde i Fröslunda. Han visste inte gatunamnet men han hittade dit.

Sameh lärde känna Mohammed via Ziad som presenterade honom som sin systerson. Han hade träffat Mohammed några få gånger i samband med att han

hälsade på Ziad och ibland när Ziad följde med Sameh hem så var även Mohammed med. Sameh och Mohammed hade inte träffats utan Ziad och de brukade inte ha telefonkontakt.

Den 15 juni ringde Ziad till Sameh och bad att få låna hans bil för att han hade saker som han behövde transportera från pizzerian till sitt hem. Ziads bil var liten och det fanns inte plats för alla grejer han behövde köra hem. Sameh svarade att det inte var några problem och att han gärna fick låna den när han behövde den. Sameh erbjöd sig inte att köra grejerna eftersom han hade en metallskiva i armen och därför inte kunde bära. Dessutom är han en lat person. Efter en timme frågade Ziad om han kunde komma till honom i Strängnäs. Sameh tog bilen från Fröslunda via E 20 direkt till Strängnäs och Ziad ringde och berättade att han inte hade någon bensin och frågade om han kunde ta med sig bensin. Han svarade att han inte hade något att ta bensinen i. Ziad sa då till honom att komma så skulle han fixa det. Sameh ringde även till Ziads telefon under färden. När Ziad inte svarade ringde han till Mohammeds telefon. Sameh tror att han kom fram till pizzerian vid halv nio. När han skulle in i pizzerian märkte han att det fanns kunder som stod vid kassan. Han såg också Ziad, Mohammed och en annan kille som han inte kände. Ziad såg honom när han var vid dörren. Sameh gick ut och väntade på Ziad och rökte. Ziad frågade om han hade tagit med sig bensin. Sameh frågade om han hade något han kunde fylla bensinen i. Ziad sa att han skulle fixa det och gick in i pizzerian. Ziad stannade där i en kvart eller halvtimme. Ziad kom ut tillsammans med Wasem och de följde med honom i bilen. Sameh visste inte varför Wasem följde med.

Ziad bestämde vilken mack de skulle åka till och vägledde honom eftersom Sameh inte hittade i Strängnäs. De åkte direkt till bensinstationen från pizzerian. Färden tog kanske mindre än 10 minuter. De stannade och Ziad tankade för omkring 300 kr. Sameh gick in för att hämta kaffe. Han frågade Ziad vem killen var och han svarade att det var en kille som inte hade någonstans att sova. Eftersom Ziad blivit utsatt för inbrott skulle han möjligtvis låta honom sova över i pizzerian. Sameh var inte

intresserad av att prata om det. Ziad gick först till bilen. Sameh fick sitt kaffe och gick tillbaka till bilen och körde till pizzerian. I bilen på väg mot pizzerian lånade Ziad hans telefon och ringde till Mohammed. I bilen till och från macken var Sameh koncentrerad på sina problem och han deltog inte i samtalen. Ziad och Wasem klev av vid pizzerian och Sameh stod kvar ute. Efter mindre än 10 minuter kom Ziad och Mohammed ut.

Mohammed och Ziad försökte slanga bensin ur bilen eftersom de inte hade något att fylla bensinen i när de var vid macken. De höll till på gården framför huvudingången. De hade en liten dunk som de skulle fylla för att sedan hälla över i Ziads bil. De försökte mer än en gång men de lyckades bara få ut en liten mängd. De hade en slang med sig och det var bara Ziad som sög. Mohammed stod bredvid. Han visste inte varifrån dunken och slangen kom. I början var det en dunk och sen blev det två dunkar. Han visste inte var den andra dunken kom ifrån. Sameh gick bort och rökte då det var farligt med bensin när man rökte. Bredvid pizzerian fanns ett dagis och han gick vid dagiset fram och tillbaka. Han var inte så fokuserad på vad de gjorde och han visste inte om de slangade mer. Han fick ett samtal från sin bror som är i Libanon och han var inte fokuserad på vad de andra gjorde. Sameh kände sig inte bekväm och det berodde dels på samtalet med brodern och dels på omständigheterna runt omkring honom. Han såg inte om Ziads bil blev tankad med bensin. Han sa till Ziad att så fort de var klara måste han åka tillbaka till Eskilstuna. Ziad sa att Sameh var tvungen att vänta tills de hade packat klart bilen. Efter en kvart eller 30 minuter åkte Sameh och Ziad iväg i pizzerians bil.

När Sameh lämnade pizzerian såg han sin bil och de hade inte påbörjat ilastningen då. Tanken var att de skulle köra grejerna till Ziad och sen skulle de köra bilen till Sameh. Ziad bestämde att Mohammed skulle köra grejerna och att Ziad skulle köra Sameh. Mohammed fick bilnycklarna av Sameh. Ziad körde Sameh till Eskilstuna. Bensinlampan lyste. På vägen tankade Ziad bensin för 150 kr men Sameh vet inte vilken mack det var eftersom han inte hittade i Strängnäs.

Ziad släppte av Sameh hos sin svärfar i Fröslunda. Sameh ringde tillbaka till sin bror som bor i Libanon. Efter 30 minuter kom Ziad tillbaka eftersom han var bjuden på middag hos Samehs svärfar. Efter mindre än en timme hos svärfadern fick Ziad ett samtal från Rabie. Ziad lyssnade och pratade inte. Han såg ut som att han blev chockad av det han hörde i telefon och sen började han skrika. Sameh frågade vad det var som hade hänt och Ziad berättade att pizzerian hade brunnit. Ziad sprang ut och Sameh efter. Den första tanken som slog Sameh var, var hans bil var någonstans. Han frågade Ziad var hans bil var och han ringde till Mohammed en, två eller tre gånger utan att få svar. Han talade också med Rabie. Han följde med Ziad i bilen och när de var på väg till Strängnäs bad han Ziad att ringa Mohammed och be honom lämna bilen till svärfadern. Sameh ringde till sin svärfar och bad honom ta över bilen från Mohammed. När de var på väg till Strängnäs var Ziad upprörd och grät. När de var framme vid platsen försökte Ziad att hoppa in i elden men polisen stoppade honom. Ziad var hans enda vän i Eskilstuna. Han hade ingen anledning att ifrågasätta det som Ziad bad honom om.

Ziad Aqel har berättat följande

När han tog över restaurangen utsattes han i början för hot. Han fick ett meddelande till brevlådan i restaurangen 45 dagar före branden. Han läste meddelandet men tog det inte på allvar eftersom brevlådan användes av den tidigare ägaren och han hade inte en tanke på att det var skickad till honom. Det var det första skriftliga hotet som skickades till brevlådan.

Han brukade arbeta mellan kl. 11 och 21 vanligtvis. Han jobbade även helger och ibland tog han ledigt på måndagar. Restaurangen behövde viss renovering och han behövde köpa saker till restaurangen. Därför tog han ledigt på måndagar för att vara med familjen och för att ordna med papper till myndigheter som hade öppet på arbetsdagar och inte på helgerna. På måndagen var han ledig och på tisdagen blev han informerad av polisen om att det hade varit inbrott i lokalen. Polisen sa till

honom att vända sig till polisen i Strängnäs. Han hade lämnat lokalnycklarna till fastighetsägaren därför att det hade varit en vattenskada i lokalen och de skulle jobba i lokalen med vattenskadan den dagen. Nycklarna till lokalen hade varit i brevlådan från söndagen kl. 21.30 till tisdagen. Han fick ett e-mail från fastighetsägaren om att de hade haft nycklarna under inbrottet. Ziad åkte till lokalen och när han var framme rekommenderade polisen honom att inte komma till lokalen. Han vände tillbaka till polishuset i Strängnäs. Han lämnade in en polisanmälan. De sa till honom att han skulle anteckna allt som hade försvunnit från lokalen. Han berättade att lokalen var försäkrad. I lokalen var huvuddörren och baddörren sönder. Enligt en polisanalys hade de försökt komma in i lokalen via baddörren men de hade inte lyckats. På dörren hängde två kraftiga hänglås. Han skrev upp de saker som hade försvunnit, TV, laptop, GPS och annat.

Efter inbrottet har dörren inte varit säker. Tio dagar eller två veckor senare, en lördag, kom han till lokalen tillsammans med Mohammed. De såg då en lapp på dörren. Han läste lappen som innehöll hot. Innan han gick in ringde han polisen. De sa att de hade stängt på lördagar och att han skulle komma åter på måndagen. På måndagen gjorde han en polisanmälan. Tre veckor senare utsattes lägenheten i Eskilstuna för inbrott. Han och hans familj levde i skräck. Hans fru vågade inte vara ensam hemma. Efter inbrottet har hon varit hos vänner under de tider då han arbetade Strängnäs. När bostaddörren hade varit öppen sa polisen att det var försök till stöld. Han hade anmält inbrotten den 25 maj i Strängnäs och den 30 maj i Eskilstuna.

Wasem kom inte till pizzerian på fredagen den 14 juni. Wasem ringde honom på fredagen och frågade vilken modell och vad det kostar. Han svarade att han måste pröva bilen. Wasem svarade att han skulle försöka komma på lördagen och sen skulle Ziad bestämma sig om han ville köpa bilen. Sen stängde Ziad av telefonen. Han och Mohammed åkte till Strängnäs på lördagen vid halvtolv eller tolv eftersom det var helg. Det var som vanligt och de påbörjade arbetet. Wasem sa att han inte

skulle komma med bilen. Klockan 17 fick han ett samtal från Wasem som sa att han skulle komma till Strängnäs. Ziad sa att Wasem skulle ringa honom så kunde han komma och hämta honom.

Första gången Wasem var i pizzerian var på lördagen. På lördagen åkte Ziad och Mohammed till Strängnäs som vanligt. Mohammed var med och hjälpte till och förberedde lite för dagen. Vid lunch kom Hussen till lokalen. De satte sig och pratade och kom överens om att äta arabisk mat. Han skickade Mohammed tillsammans med Hussen för att handla mat och de handlade och kom tillbaka. Mohammed och Hussen fortsatte att prata och Ziad fixade maten och sen käkade de.

Han väntade samtal från Wasem eftersom han visste att han var på väg till Strängnäs. De hade bestämt att Wasem skulle komma den dagen till Strängnäs tillsammans med bilägaren eller själv. Vid lunchtiden kom många kunder och många samtal. Vid lunchtid hade han ett samtal med Sameh och de diskuterade Samehs problem med en bror som fanns i Libanon. Hans bror hade svårigheter med myndigheterna att få stanna kvar i Libanon och han hade fått krav att lämna Libanon så snart som möjligt. I och med att Ziads fru var i Egypten försökte de göra en inbjudan från Libanon till Egypten då det fanns ett godkännande att Syriska medborgare fick åka till Egypten. Hans fru var från Egypten och kände folk där. Sameh och Ziad hade en nära vänskap och de hjälpte varandra. Ziad hade hjälpt honom mycket.

Dagen fortsatte som vanligt med kunderna och han tänkte att han ville ringa sin fru i Egypten. Han sa till Sameh att han skulle komma till honom och ta med kopior på passen så att de kunde faxa dem direkt till Egypten så att de kunde jobba med en inbjudan. Sameh hade fått ett e-mail och behövde hjälp med översättning och han brukade komma till restaurangen. Wasem skulle komma med bilägaren till Strängnäs men hans program för dagen var att han skulle åka till Eskilstuna då han hade ett ärende där. Wasem skulle förmedla en bilaffär. Wasem ringde och sa att

han var framme i Strängnäs. Han berättade att han inte hade kunnat komma med bilen och att han därför hade kommit med tåg. Ziad åkte och hämtade honom och de åkte till lokalen. Mohammed och Hussen var kvar i lokalen när Ziad åkte till stationen. Hussen ringde till Ziad och sa att han skulle åka hem.

Det var första gången Wasem var i lokalen. De satte sig och pratade. Han hade inte haft kontakt med Wasem på länge. De pratade om vad han gjorde, var han jobbade och bodde. Under tiden hade han kunder och olika samtal om hemkörning. Sameh kom och var ledsen, påverkad och orolig gällande sin bror i Syrien. Han var utanför restaurangen och rökte. Ibland gick Ziad ut till Sameh och de promenerade lite utanför. Sen kom Hussen och Mohammed och de stod där lite och Ziad presenterade inte någon. Ziad hade inga cigaretter och han behövde köpa det. Han ville prata med Sameh och ville inte diskutera framför Mohammed eller de andra. Vanligtvis brukade de stänga verksamheten vid kl. 21 men de hade kommit överens om att de skulle arbeta lite längre den dagen då Ziad hade ändrat namnet på pizzerian och skyltkillen skulle komma. De stängde av ugnen och tog inte emot kunder efter kl. 21. Han sa till Mohammed samtidigt som Wasem stod där och lyssnade att Mohammed skulle städa och att Ziad skulle åka och köpa cigaretter. Han ville ha Winston och bara OK/Q8 och ICA sålde Winston men ICA kunde ha stängt på lördagar. Därför åkte han och Sameh till OK/Q8 och de åkte raka vägen från pizzerian. Wasem och Mohammed stannade kvar i pizzerian. De åkte till bensinmacken. Bensinlampan lyste i Samehs bil. Sameh sa att det var bra att de åkte för att tanka. När de var framme vid OK/Q8 klev Ziad ur och tankade bilen. Det var normalt att Sameh körde och att Ziad därför tankade. De tankade för runt 250 till 300 kr och köpte cigaretter. Sameh köpte kaffe med ett erbjudande att om man köpte kaffe så fick man ett glas. Anledningen till att han tankade Samehs bil var tacksamhet för att Sameh hade skjutsat hans fru tidigare.

Ziad startade bilen och vände tillbaka till lokalen. När Ziad hade hämtat Wasem från tågstationen och återvänt till lokalen hade Wasem sagt att han ville följa med

Ziad till Eskilstuna eftersom han hade vissa ärenden i Eskilstuna och han ville sova över. Wasem gick runt i lokalen och han var nyfiken och ville veta allt om allt. Han såg att dörren var sönder och han undrade varför. Ziad förklarade att den hade utsatts för inbrott och att det inte gick att låsa dörren som den skulle. Wasem sa att han ville stanna kvar i lokalen och att han inte ville träffa någon i Eskilstuna. Det stämde därför att han hade varit borta ett tag från Eskilstuna. Wasem hade planerat att träffa lotsen. Ziad hade tidigare under dagen, innan Sameh och Wasem hade kommit till lokalen, lånat en Nokialaddare av Hussen. Laddaren skulle han ha till att ladda sin Nokiatelefon. Det var inte hans vanliga telefon då hans huvudtelefon var en iPhone. Nokiatelefonen fanns i lokalen och han ville aktivera den för att kunna prata med sin fru. Man använde speciella kort när man ringde utomlands. Kortet fanns i lokalen sedan tidigare från den gamla lokalen. Den typen av kort delades kostnadsfritt och alla araber använde samma. Han hade ett kort som han använde men det fanns fler i lokalen. Han lyckades inte aktivera kortet. Wasem hade redan ett kort som han brukade använda. Ziad hade inte pengar att ringa på kortet. Han pratade med Abo Marten och laddade kortet med 50 kr men det fungerade inte. Han ringde från lokalen och talade med en anställd i telefonbutiken vid kl. 21.30. Han ringde för att han aldrig skulle kunna hinna till butiken innan de stängde. Han fick ladda på kredit eftersom han ville prata med sin fru och det inte gick att ringa utomlands med hans vanliga telefon. Han ville veta hur hon mårde. Samtalet kunde vara en timme eller längre. Han kunde inte använda sin iPhone då den var kopplad till Telia. Nokian var urladdad och den hade inte varit laddad på länge. Laddaren som Hussen hämtade fungerade inte då den inte passade till telefonen och det gick inte att ladda telefonen. Han lämnade kvar telefonen på bänken i pizzerian. Han lämnade inte Nokiatelefonen till Mohammed.

Wasem stannade kvar i lokalen. I lokalen fanns ett litet rum, ett kontor, med möjlighet att sova över med sängkläder och kudde. Sameh hade glömt bort att han hade viktiga papper att faxa och han hade glömt kvar dem i Eskilstuna. Det var inte enda anledningen att han kom men han hade olika familjeproblem och var nedstämd

framförallt gällande hans bror som han var orolig för. Ziad var påverkad av det. Dagen innan hade Sameh mailat kopior på pass till Ziads frus mail. Eftersom säkerhetsläget i Egypten inte var stabilt hade hon haft svårigheter att skriva ut handlingarna i Egypten. Eftersom de hade stängt pizzerian tyckte Sameh att de skulle åka tillbaka till Eskilstuna. Ziad svarade att de skulle ses i Eskilstuna då han var inbjuden hos Samehs svärföräldrar. Sameh startade Audin och åkte iväg. Ziad vet inte vart han åkte. Han gick in i lokalen och tog fram kassarapporten. Han städade och plockade undan och när allt var klart frågade han Wasem om han ville följa med honom. Wasem svarade att han skulle stanna kvar i pizzerian. Han hade tagit av sig skorna och byxorna för att be och han var beredd på att stanna kvar i lokalen. Ziad sa att han fick ta hand om lokalen. Ziad och Mohammed lämnade lokalen och gick därifrån. Ziad sa till Wasem att han skulle låsa och att Wasem skulle bli inlåst. Ziad sa att om det skulle hända något så skulle Wasem ringa till honom. Han låste med två hänglås som var de vanliga låsen och startade bilen och åkte till Eskilstuna. Han hade berättat för Wasem att han skulle låsa in honom och Wasem hade svarat att det var okej. Bakdörren var öppen för det mesta och alltid på sommaren då det fanns en uteservering. När de lämnade pizzerian gick det att öppna bakdörren från insidan. Wasem kunde gå ut genom att öppna låsen från insidan och själva dörren var låst med patentlåsen. Man var tvungen att försöka lite extra för att kunna låsa upp dörren då den kunde haka upp sig lite. De pratade inte något speciellt om dörrarna.

Ziad och Mohammed lämnade pizzerian ungefär en timme efter att Sameh hade åkt och klockan var då runt 22. Ziad hade ringt till skyltkillen och bett honom att han skulle komma dagen efter istället. Mohammed körde, det gjorde han alltid. De körde direkt från pizzerian till bostaden och de träffade inte Sameh på vägen. De behövde inte tanka bilen eftersom det fanns tillräckligt med bensin. Framme vid bostaden parkerade Mohammed bilen. En vän till Mohammed ringde och tjatade. Mohammed lämnade över bilnycklarna till Ziad och gick till sin kompis. Ziad gick in i bostaden och duschade snabbt. Han tog på sig kläder, tog bilen och åkte till

Samehs svärföräldrar. Han såg att Sameh var utanför och rökte. Alla visste att Ziad var inbjuden hos Samehs svärföräldrar. Tarek visste att han var på plats och de gick upp till dem. Ziad hade bra kontakt med Tareks familj, de var som hans anhöriga. De umgicks och tittade på TV.

Ziad fick ett samtal till sin telefon från Rabie runt midnatt. Ziad blev förvånad då han inte kände Rabie och han tyckte att det var konstigt att han ringde så sent. Rabie ställde massor med frågor om hur Ziad mådde, var han var och vad som hade hänt. Ziad svarade att han var i Eskilstuna och då berättade Rabie att restaurangen hade brunnit. Ziad blev chockad och han kunde inte uppfatta det hela. Han blev upprörd och han och Sameh åkte iväg i KIA:n. Under tiden ringde han och Rabie varandra. De diskuterade hur det kunde brinna och varför. Sameh tog över luren och fortsatte samtalet.

När de kom fram såg han att det var eld överallt. Han försökte släcka branden men det var förstört. Hålet som fanns i det gröna staketet fanns inte där innan branden. Sameh åkte med Tarek i Samehs bil. De åkte sällskap i Samehs bil hem för Ziad var helt förstörd. Sameh kunde inte köra manuell bil. På natten efter branden sov Ziad hos Sameh. Sameh sa att han inte ville lämna honom ensam. Han tog hand om honom under natten och de pratade om det som hade hänt. Ziad hade inte något svenskt körkort men han fick köra bil i sitt gamla hemland med samma regler och lagar. Han hade ansökt om svenskt körkort och han hade börjat plugga till det. Hans körkort var från Saudiarabien och där var det giltigt. Körkortet var godkänt i Sverige fram till en viss tid och därefter behövde han ansöka om ett svenskt körkort.

Ahmad Bayarkoor var en kille från Jordanien som bor i Sverige. Ziad lärde känna honom och han hotade Ziad i ett mail. Hotet bestod av att han hade bestämt sig för att göra Ziad illa eller skapa problem för honom och att han skulle få se vad för sorts problem han skulle hamna i. Wasem hade bott några nätter med Ahmad Bayarkoor. Elshimaa hade åkt till Egypten därför att hon var rädd för olika saker

som hot, inbrott i lokalen och hemmet. Elshimaa ville inte att Mohammed skulle bo hos dem men Ziad visste inte varför. Ziad hade nyligen fått pizzerian och den tidigare ägaren hade haft hjälp av en man som hette Louise och när han pratade med Louise fick han uppfattningen att Louise skulle sköta räkenskaperna för pizzerian. De hann aldrig dit före tillträdet den 1 april och därefter under inbrottet och stölden försvann viktiga papper och redskap samt en väska med viktiga handlingar och det var anledning och orsak till att det dröjde.

Planen var att familjen skulle flytta till Strängnäs och de hade varit på visningar till mer än en lägenhet. Utvecklingen med pizzerian gick framåt. Han var skriven på en annan adress än Elshimaa under en period därför att de hade haft en familjekonflikt på grund av att han ofta hamnade i god tro med olika personer som han hjälpte för mycket. Nu har han skrivit sig hos Elshimaa.

Ziad tror att han träffade Mohammed första gången i mars i år. Mohammed kom första gången som en kund till pizzerian och han kunde ingen svenska. Ziad frågade honom om han var arab och sen lärde de känna varandra och Ziad hjälpte honom. De var inte släkt på något sätt men hans brors fru var från samma familj och kände hans familj. De var landsmän. Han presenterade honom som sin systerson av vänlighet för att folk skulle ha mer känsla för honom. Enligt vad Ziad vet så träffades Mohammed och Wasem för första gången på lördagen i pizzerian.

Tingsrättens bedömning av skuldfrågorna

Av utredningen framgår till en början att det brunnit i den med åtalet avsedda lokalen och att, enligt fotografierna, skadorna på byggnaden varit omfattande. Larmet till SOS inkom den 15 juni 2013 kl. 23.44. I brandresterna har påträffats spår av brännbar vätska av typen motorbensin. Wasem Elfazza påträffades svårt brännskadad utanför den eldhärjade byggnaden. På marken, inte långt från byggnaden, påträffades kläder, skor och en mobiltelefon som tillhörde Wasem Elfazza. Även i skorna har påträffats spår av brännbar vätska av typen motorbensin.

I de inledande förhören med Wasem Elfazza förnekade han delaktighet i brandens uppkomst för att vid senare förhör erkänna att han anlagt elden samt berätta på vilket sätt övriga i målet tilltalade personer skulle ha medverkat i händelseförloppet.

I ett brottmål är det åklagaren som ska styrka varje omständighet som är avgörande för skuldfrågan. Det brukar uttryckas så att det ska vara ställt utom varje rimligt tvivel att den tilltalade begått den åtalade gärningen. Ansvarspåståendena i detta mål grundar sig i stora delar på Wasem Elfazzas uppgifter. Det blir därför avgörande att bedöma hans uppgifter i ljuset av vad som i övrigt förekommit i målet.

Wasem Elfazza har lämnat en fyllig och i sina detaljer i allt väsentligt sammanhängande berättelse beträffande händelseförloppet. Han har inte i någon väsentlig mån ändrat sina uppgifter i förhållande till vad han ska ha berättat vid förhör under förundersökningen sedan han bestämt sig för att erkänna sin medverkan. Vissa av hans uppgifter bekräftas av annan utredning i målet. Den övriga utredningen – med undantag för de uppgifter som övriga tilltalade lämnat – ger stöd för vissa av Wasem Elfazzas uppgifter. Vad de övriga tilltalade har berättat motsägs i vissa delar av den övriga utredningen. Det är anmärkningsvärt att de övriga tilltalades uppgifter inte överensstämmer bättre än vad de faktiskt gör. Utgångspunkten för prövningen är därför att Wasem Elfazza är trovärdig, dvs. att han inte lämnat medvetet oriktiga uppgifter. För en fällande dom krävs emellertid att hans uppgifter är tillförlitliga, dvs. att de överensstämmer med det verkliga händelseförloppet.

Ett bevis i målet är den utredning om var olika mobiltelefoner vid olika tillfällen varit positionerade, dvs. mot vilka telemaster som telefonerna varit uppkopplade och inom vilket område telefonerna, i förhållande till masterna, befunnit sig i. Eftersom ingen av de tilltalade har påstått att han annat än tillfälligtvis skulle ha

varit skild från sin mobiltelefon kan tingsrätten – med ett undantag som avser Ziad Aqel – utgå från att mobiltelefonens position överensstämmer med ägarens position. Utredningen om mastuppkopplingarna visar dock inte vem som hanterat en viss telefon vid ett visst tillfälle. Utredningen om mastuppkopplingarna har åskådliggjorts på kartor. Den har också sammanställts i en kronologisk lista (i fortsättningen benämnd telefonlistan). Av denna utredning framgår inte hur långt från masten som telefonen kan befinna sig, bara i vilken riktning den finns.

Av telefonlistan kan utläsas att Wasem Elfazza befunnit sig i Stockholm och haft flera telefonsamtal med Ziad Aqel under kvällen den 15 juni 2013 samt att Wasem Elfazza kl. 19.45 hade anlänt till Strängnäs. Av de tilltalades uppgifter framgår vidare att Ziad Aqel hämtade honom vid järnvägsstationen och att de åkte till pizzerian, där han träffade även Mohammed Taha. Av de tilltalades uppgifter framgår att Sameh Bader kom till pizzerian en stund senare och att han därefter körde sin Audi till en bensinstation i Strängnäs. Filmen från bensinstationens övervakningskamera visar att tankningen ägde rum kl. 21.09. Av telefonlistan framgår att Sameh Baders telefon kl. 21.12 var uppkopplad mot masten Präntaren i Strängnäs.

Vad gäller Sameh Baders mobiltelefon i tiden närmast före kl. 21.12 framgår av telefonlistan dels att han kl. 19.54 ringde ett nästan sex minuter långt samtal till sin hustru och att hans telefon då kopplade upp mot masten Snopptorp i Eskilstuna, dels att han kl. 20.04 ringde ett nästan 23 minuter långt samtal till en i målet oidentifierad person och att hans telefon då kopplade upp mot masten Kjula utanför Eskilstuna. Om Sameh Bader körde bil samtidigt med dessa telefonsamtal betyder det att han bör ha varit framme vid pizzerian senast kl. 20.30. Han har själv uppgett att han kom till pizzerian vid den tiden.

Klockan 20.46, och med 22 sekunders mellanrum, finns i telefonlistan två samtalsförsök från Sameh Baders telefon till Ziad Aqels. Detta kan vara en

bekräftelse på att, som Wasem Elfazza berättat, de skulle ha åkt mot Eskilstuna för att tanka en bensindunk men sedan ändrat sig och vänt tillbaka mot Strängnäs för att i stället tanka bilen. Enligt Elfazza hade Ziad Aqel glömt kvar sin telefon i pizzerian och använde Sameh Baders för att ringa Mohammed Taha, först på Mohammed Tahas egen telefon och därefter på Ziad Aqels telefon. Av telefonlistan framgår sedan ett samtal kl. 20.48 från Baders telefon till Mohammed Tahas, som vidarekopplats till telefonsvar på grund av att Mohammed Taha då samtalade med Hamzeh Saleh, och ett samtal kl. 20.49 mellan samma telefoner som pågick i 43 sekunder. Dessa uppgifter stämmer väl med Wasem Elfazzas berättelse men med den skillnaden att han förväxlat vilken telefon som Mohammed Taha slutligen svarade i.

Av utredningen framgår att Wasem Elfazza vid förhör under förundersökningen den 27 juni 2013 berättat om vissa detaljer som skulle ha ägt rum på bensinstationen, bl.a. att Sameh Bader köpte kaffe. Vid den tidpunkten hade filmerna från övervakningskamerorna inte granskats. Av filmerna framgår att Wasem Elfazzas uppgift om kaffet var korrekt. Utredningen bekräftar således hans uppgift. Även Wasem Elfazzas uppgift om kostnaden för bensinen stämmer väl med övrig utredning. Av detta finner tingsrätten utrett att Wasem Elfazza, som han påstått, fanns med i bilen vid bensinstationen. Ziad Aqels uppgift om motsatsen är därmed vederlagd.

Som anförts ovan påträffades spår av motorbensin i brandresterna i pizzerian. Eftersom Ziad Aqel låste in Wasem Elfazza i lokalen är det såväl faktiska som tidsmässiga utrymmet för att motorbensinen kommit in i lokalen efter att Ziad Aqel lämnat pizzerian inte särskilt stort, vilket ger stöd för Wasem Elfazzas uppgifter. Även enligt Sameh Bader bars dunkar med bensin sedan in i pizzerian, vilket inte framstår som rimligt om bensinen varit avsedd för Ziad Aqels bil av märket KIA.

Av de uppgifter som Emil Back lämnat framgår att det är svårt men inte omöjligt att slanga bensin ur en Audibil. Wasem Elfazzas uppgifter om att Mohammed Taha i ett första försök inte lyckades särskilt bra framstår därför som rimliga. Fastän Wasem Elfazza inte sett själva slangningen av bensinen kan det med ledning av hans uppgifter ändå anses utrett att bensin har slangats och att det var Mohammed Taha som gjorde detta inledande försök. Enligt tingsrättens uppfattning kan inte Sameh Baders uppgifter om den slagning som han såg tas för goda i målet.

Hur det skulle ha gått till för att därefter fylla dunkarna är inte utrett i målet. Av telefonlistan framgår att Sameh Baders telefon kl. 22.23 kopplats upp mot en mast i Hagnesta, Eskilstuna. Samtalet var med Mohammed Tahas telefon, som då kopplades upp mot en mast i Strängnäs. Klockan 22.46 var Sameh Baders telefon åter uppkopplad mot en mast i Strängnäs. Av dessa och vissa andra uppgifter från telefonlistan verkar det som att Sameh Bader rest till Eskilstuna och sedan tillbaka till Strängnäs. Det finns två bensinstationer vid östra infarten till Eskilstuna. Sameh Bader har emellertid inte tillfrågats om vad han gjorde vid denna tid och, om han åkte till Eskilstuna, varför han företog resan. Det är inte utrett att han fyllt några dunkar med motorbensin på någon bensinstation i Eskilstuna. Enligt Wasem Elfazza var det Mohammed Taha som bar de fyllda dunkarna in i pizzerian och Ziad Aqel som genast hällde ut innehållet i den mindre dunken eftersom den var sprucken och läckte motorbensin.

Hamzeh Saleh har berättat följande. Han är bekant med både Ziad Aqel och Mohammed Taha. Hamzeh Saleh och Mohammed Taha hade bestämt att de skulle träffas efter att Mohammed Taha slutat sitt arbete, dvs. ungefär vid 22-tiden. När Mohammed Taha inte hörde av sig försökte Hamzeh Saleh kontakta honom. Han tror att han kan ha ringt även Ziad Aqel för att fråga efter Mohammed Taha. Ziad Aqel sa till Hamzeh Saleh att Mohammed Taha gjorde en hemkörning. Hamzeh

Saleh minns inte när men tror att detta samtal kan ha ägt rum vid 22-tiden. Klockan var närmare ett på natten när Hamzeh Saleh och Mohammed Taha träffades.

Mohammed Taha sa då att pizzerian hade brunnit, att han inte visste varför och att han inte heller kände till om en person som hade befunnit sig i pizzerian hade överlevt. Hamzeh Saleh upplevde att Mohammed Taha var en aning chockad.

Tingsrätten finner att telefonlistan inte innefattar något sådant telefonsamtal med Ziad Aqel som Hamzeh Saleh berättat om vid den av honom angivna tidpunkten. Det finns dock registrerade samtal från Hamzeh Saleh till Mohammed Tahas telefon vid den tiden samt även samtal till Ziad Aqels telefon strax efter midnatt. Antingen har Ziad Aqel svarat i Mohammed Tahas telefon eller så har samtalet ägt rum vid en senare tidpunkt än den Hamzeh Saleh påstått. Innehållet i samtalet med Ziad Aqel ger vid handen att denne ljög för Hamzeh Saleh om Mohammed Tahas förehavanden.

Av Joakim Lagerkvists uppgifter framgår att han i bil passerat förbi pizzerian vid två tillfällen. Han har berättat dels att det ungefär kl. 22.45 inte fanns några bilar parkerade på grusplanen framför pizzerian, dels att det ungefär kl. 23.15 fanns två bilar där, nämligen pizzerians bil och en svart Audi A6. Tingsrätten saknar anledning ifrågasätta att det var de båda i målet aktuella bilarna som observerades av Lagerkvist. Sameh Baders mobiltelefon kopplades enligt telefonlistan kl. 23.33 upp mot en telemast på Djurgårdsberget i Eskilstuna, i följd varav Sameh Bader vid det tillfället bör ha befunnit sig någonstans i eller i närheten av Eskilstuna. Lagerkvists sista tidsangivelse är inte oförenlig med uppgifterna i telefonlistan. Den är dessutom inte exakt angiven men rimligen har han inte sett bilarna efter kl. 23.15.

Av Joakim Lagerkvists uppgifter framgår dessutom att han mellan de båda tidsangivelserna hade sett Audin nere vid ångbåtsbryggan i Sundby park. Tingsrätten saknar anledning ifrågasätta att det var Sameh Baders bil som

Lagerkvist såg vid ångbåtsbryggan. Ingen annan i målet hörd person har dock lämnat uppgifter förenliga med denna iakttagelse.

Wasem Elfazzas påstående, att han fick ett Lycamobile-kort insatt i sin mobiltelefon av Ziad Aqel, stöds av utredningen beträffande detta kort, det i målet s.k. Lyca2-kortet. Av den framgår att Ziad Aqels vanliga mobiltelefonkort (med nr 0736145883) haft kontakt med detta Lycakort den 10 och den 13 juni 2013. Lycakortet var inte aktiverat, dvs. det gick inte att ringa ut på kortet. Däremot gick det att ringa till Lycakortet. Wasem Elfazzas uppgifter om arrangemanget med signaler till honom framstår som rimliga mot bakgrund av vad han i övrig berättat. Det har dessutom kommit en signal till Lyca2 från Lyca1 den 15 juni 2013 kl. 23.34. Det är för tingsrätten obegripligt varför Wasem Elfazza skulle ha ett oaktiverat Lycakort i sin telefon, om han, som Ziad Aqel påstått, skulle vakta lokalen mot inbrott. Vad som framkommit beträffande Lyca2 ger alltså starkt stöd åt Wasem Elfazzas uppgifter.

Av utredningen, däribland telefonlistan och Mohammed Tahas egna uppgifter, framgår att han stannade kvar i Strängnäs till efter midnatt. Av telefonlistan framgår att Ziad Aqels telefon kl. 23.55 kopplats upp mot en mast på Bellmansplan i Eskilstuna. Det samtalet gjordes till Mohammed Tahas telefon, som då kopplades upp mot en mast i Strängnäs. Även Ziad Aqels påstående, att han reste tillbaka till Eskilstuna tillsammans med Mohammed Taha, måste därför vara oriktigt.

Av utredningen framgår att Ziad Aqel under kvällen laddade på ett Lycamobile-kort, det i målet s.k. Lyca1-kortet. Enligt telefonlistan kopplades telefonen med Lyca1-kortet upp mot master i Strängnäs till strax efter midnatt. Detta ger stöd för uppfattningen att det var Mohammed Taha som handhade en telefon med det Lycakortet. Av telefonlistan framgår ett misslyckat samtalsförsök kl. 23.33 från Sameh Baders telefon till Mohammed Tahas egen telefon. Detta kan, som åklagaren gjort gällande, vara signalen till Mohammed Taha att via Lyca1-kortet ge signal till

Lyca2-kortet, dvs. till Wasem Elfazza, att i enlighet med hans uppgifter välta kassaapparaten och hälla ut resterande motorbensin. Den signalen gavs, som angetts ovan, kl. 23.34.

Signalen kl. 23.33 till Mohammed Tahas telefon kom alltså från Sameh Baders telefon. Det betyder inte att det måste ha varit han som skickade signalen. Eftersom han var tillsammans med Ziad Aqel kan det även ha varit han som lånat Sameh Baders telefon.

Wasem Elfazzas påstående, att han när den första signalen kom avvek från den överenskomna planen och i stället genast anlade elden, stöds av dels att larmet till SOS inkom kl. 23.44, dels att en andra signal till Lyca2 gjordes kl. 23.53.

Av utredningen, däribland uppgifter från Ziad Aqel och Sarmad Kasro, framgår att Ziad Aqel aktiverade Lyca1-kortet och fick anstånd med betalningen. Även dessa Wasem Elfazzas uppgifter har visat sig vara riktiga. Ziad Aqel har förklarat att han aktiverade kortet för att han ville ringa till sin hustru som vid det tillfället befann sig i Egypten. Ziad Aqels uppgifter ger emellertid inte någon förklaring till varför detta behövde göras en lördagskväll och på kredit. Inte heller varför Lyca1-kortet fanns kvar i Strängnäs vid midnatt medan han själv vid den tidpunkten befann sig i Eskilstuna.

Vad som framkommit beträffande de båda Lycakorten ger alltså ett mycket starkt stöd för Wasem Elfazzas uppgifter om händelseförloppet.

Enligt Wasem Elfazza blev det en explosionsartad brand. Denna uppgift stöds dels av att restaurangdelen av byggnaden snabbt var övertänd, dels av att glassplitter som inte sotats eller märkts av eld påträffats en god bit från byggnaden.

Förklaringen till ett sådant brandförlopp står att finna i Wasem Elfazzas uppgift att Ziad Aqel hållt ut motorbensin i lokalen lång tid innan Wasem Elfazza antände

vätskan. Ångor från vätskan torde ha fyllt lokalen och exploderat vid antändningen. Wasem Elfazza har dessutom förklarat att han mådde illa på grund av ångorna.

Enligt Wasem Elfazza var planen den att Mohammed Taha skulle hämta honom med Sameh Baders Audi efter att Wasem Elfazza anlagt branden. Mohammed Tahas uppgifter bekräftar att han stannade kvar i Strängnäs med Audin i syfte att hämta en person. Sameh Bader har dessutom bekräftat att han lånade ut sin bil och att han var orolig för sin bil sedan han fått beskedet att det brann i pizzerian.

Rabie Aldeeb har berättat att han bor 300 meter från pizzerian och att han genom sitt arbete som integrationssekreterare tidigare hade träffat Ziad Aqel och Sameh Bader. Rabie Aldeeb såg branden och begav sig till brandplatsen. Han fick veta att en person var skadad och Rabie Aldeeb hjälpte polisen och sjukvårdspersonalen att tolka på platsen. Rabie Aldeeb ringde sedan till Ziad Aqel och berättade vad han kände till. Enligt telefonlistan gjordes telefonsamtalet kl. 00.08. Inom den närmaste halvtimmen därefter har, enligt telefonlistan, såväl Ziad Aqels som Sameh Baders telefoner flera gånger ringt till Rabie Aldeeb's telefon och hans telefon vid ett tillfälle ringt till Sameh Baders telefon. Enligt Rabie Aldeeb minns han inte att han skulle ha samtalat över telefon med Sameh Bader vid dessa tillfällen. – Av vad som nyss anförts beträffande Rabie Aldeeb's uppgifter, vilka lämnats under ed och som tingsrätten saknar anledning ifrågasätta, framgår att det inte måste vara Sameh Bader som använt sin egen telefon varje gång den förekommit i telefonlistan. Det kan inte uteslutas att Ziad Aqel använt Sameh Baders telefon för vissa samtal.

Av Rabie Aldeeb's uppgifter framgår dessutom följande. När Rabie Aldeeb under ett telefonsamtal informerade Ziad Aqel om den skadade mannen så ställde Ziad Aqel inga frågor om denne och Ziad Aqel kommenterade inte heller något beträffande mannen. Vid ett telefonsamtal frågade Rabie Aldeeb vem Ziad Aqel hade inne i pizzerian, varpå Ziad Aqel förnekade att han skulle haft någon person där. Vid nästa telefonsamtal frågade Ziad Aqel bl.a. vem mannen var och vilka skador denne hade.

Efter telefonsamtalen med Ziad Aqel kom han och Sameh Bader till pizzerian. De var chockade. Ziad Aqel tog ingen kontakt med den skadade mannen i ambulansen och ställde inga frågor om denne. – Av dessa uppgifter från Rabie Aldeeb, som lämnats under ed och som tingsrätten saknar anledning ifrågasätta, framgår att Ziad Aqels påstående, att Wasem Elfazza låstes in i pizzerian för att vakta den mot inbrott rimligen inte kan vara riktiga. I sådant fall hade ju Ziad Aqel inte behövt dölja sin kännedom om den skadade mannens identitet och dennes nattliga närvaro i lokalen. Även de nu anförda omständigheterna ger alltså stöd för Wasem Elfazzas påstående, att det var Ziad Aqel som anstiftade honom att anlägga branden.

Åklagaren har lagt fram utredning som ger vid handen att omsättningen i pizzerian under en viss period i maj 2013 inte uppgick till mer än 633 kr per dag i genomsnitt. Enligt Ziad Aqel var omsättningen högre. Av utredningen, däribland Ziad Aqels egna uppgifter, framgår att han hade privata och rörelserelaterade skulder om sammanlagt drygt 50 000 kr och enligt Roger Brandt sa Ziad Aqel till honom, strax före branden, att han var i behov av pengar för att kunna driva verksamheten vidare. Vad som sålunda framkommit beträffande ekonomin utgör, som åklagaren påstått, ett rimligt motiv för den åtalade gärningen i syfte att erhålla försäkringsersättning. Dessutom är det anmärkningsvärt att Wasem Elfazza känt till Ziad Aqels prekära ekonomiska situation, vilket talar för att Wasem Elfazzas uppgifter härom är riktiga.

Wasem Elfazzas förklaring till varför han skulle gå med på att på Ziad Aqels begäran anlägga branden framstår väl inte som särskilt övertygande men absolut inte osannolik. Det kan väl vara på det sättet att han i allt väsentligt ställt upp av välvilja. Något liknande verkar vara fallet beträffande Sameh Bader och Mohammed Taha.

Wasem Elfazza har i ett sent skede av huvudförhandlingen i tingsrätten ändrat sin uppgift om vilken dag han första gången besökte pizzerian i Strängnäs. I målet saknas stödbevisning för att han över huvud taget varit på pizzerian före den kväll

då branden anlades. Enligt Wasem Elfazza ska detta emellertid framgå av hans kontoutdrag, eftersom han köpte tågbiljett med sitt VISA-kort, men något sådant utdrag har inte lagts fram i målet.

Wasem Elfazzas berättelse är så fyllig och detaljrik att den framstår som självupplevd och rimligen inte kan vara påhittad. Sammantaget finns det dessutom stödbevisning för många av de uppgifter som han lämnat i målet. Andra uppgifter saknar visserligen stöd men de har inte heller vederlagts. Det har inte framkommit någon rimlig anledning för Wasem Elfazza att lämna medvetet oriktiga uppgifter. Den bitterhet han känner på grund av de skador han ådragit sig stämmer väl med den omständigheten att han lägger en stor del av skulden på Ziad Aqel. Sammantaget finner tingsrätten att Wasem Elfazzas uppgifter ska läggas till grund för bedömningen, även gentemot de övriga tilltalade.

Ziad Aqels uppgifter om att han och familjen i tiden före branden utsatts för inbrott, hot och andra trakasserier är inte vederlagda. De får fastmera visst stöd av vad hans hustru berättat. Hans påstående om att han utsatts för en komplott beträffande branden är emellertid vederlagt genom utredningen i målet. Wasem Elfazzas uppgifter tillsammans med den övriga utredningen utesluter annat händelseförlopp är det som åklagaren i allt väsentligt påstått.

Vad sedan gäller värdet av de skador som orsakats av branden visar utredningen inte på något klart belopp. Enligt Tomas Nysten vid Länsförsäkringar Bergslagen har bolaget budgeterat för en kostnad om ungefär sju miljoner kronor, inklusive rivningskostnader, beträffande byggnaden. Han har dock framhållit att det ännu inte är klarlagt om byggnaden ska rivas eller renoveras. Värdet av övriga skador, t.ex. lös egendom, är inte heller klarlagt i målet. Åklagaren har alltså inte förmått styrka att värdet av skadorna uppgått till cirka 10 miljoner kronor. Enligt tingsrättens uppfattning kan skadorna mot bakgrund av den utredning som lagts fram bedömas uppgå till många miljoner kronor.

Wasem Elfazza har alltså låtit sig övertalas att medverka i gärningen och därefter med uppsåt antänt den i pizzerian uthållda motorbensinen. Det är dock inte utrett att han personligen hållt ut motorbensin i lokalen.

Ziad Aqel har planerat och instruerat andra hur branden ska anläggas samt uppdragit åt Wasem Elfazza att anlägga branden. Ziad Aqel har dessutom medverkat vid anskaffandet av bensin vid bensinstationen och personligen hållt ut motorbensin i lokalen. Han har vidare medverkat till att en signal skickats till Mohammed Taha. Ziad Aqel har begått gärningarna med uppsåt.

Branden innebar omfattande förstörelse av annans egendom. Ziad Aqel och Wasem Elfazza har handlat tillsammans och i samförstånd. Var och en av dem är att anse som gärningsman. Åtalet beträffande Ziad Aqel och Wasem Elfazza är på detta sätt styrkt. Gärningen är, som åklagaren påstått, att bedöma som mordbrand av mellangraden, dvs. enligt 13 kap. 1 § första stycket brottsbalken.

Genom Wasem Elfazzas uppgifter och den stödbevisning som finns framgår att Mohammed Taha har varit införstådd med planen att anlägga eld i pizzerian. Mohammed Taha har dessutom främjat gärningen genom att han slangat bensin från Audin i dunkar, vilken bensin sedan använts vid anläggandet av branden, genom att skicka signal till Wasem Elfazza att starta branden och genom att i bil tillhandahållen av Sameh Bader vänta för att kunna skjutsa Wasem Elfazza från brottsplatsen efter att branden har anlagts. Mohammed Taha har begått gärningarna med uppsåt. Åtalet beträffande Mohammed Taha är på detta sätt styrkt. Gärningarna är, som åklagaren påstått, att bedöma som medhjälp till mordbrand av mellangraden.

Det är anmärkningsvärt att Sameh Bader och Ziad Aqel inte lämnat överensstämmande uppgifter om skälet till att Sameh Bader åkte till pizzerian.

Någon utredning som visar att han redan vid den tidpunkten kände till brottsplanen har emellertid inte lagts fram. Det är alltså inte utrett att han kände till brottsplanen när han första gången den 15 juni 2013 reste från Eskilstuna till Strängnäs och inte heller när han skjutsade Ziad Aqel och Wasem Elfazza till bensinstationen. Därmed är det inte utrett att han planerat något eller instruerat någon. Genom Wasem Elfazzas uppgifter framgår att Sameh Bader i varje fall i samband med färden för att tanka Audin fått kännedom om planen att anlägga eld i pizzerian. Han har därefter sett dunkar innehållande motorbensin bäras in i pizzerian. Han har alltså med vetskap om att det skulle anläggas eld i pizzerian tillhandahållit sin bil för att Mohammed Taha skulle kunna skjutsa Wasem Elfazza från brottsplatsen. Sameh Bader har på det sättet främjat gärningen. Åtalet mot Sameh Bader är på detta sätt styrkt. Gärningen är, som åklagaren påstått, att bedöma som medhjälp till mordbrand av mellangraden.

Brottsplanen har alltså varit att anlägga eld i pizzerian, så att åtminstone delar av den förstördes. I så måtto lyckades planen, trots att endast en tredjedel av bensinen hälldes ut i lokalen. Någon avsikt att åsamka hela byggnaden med alla dess lokaler och däri befintlig lös egendom så omfattande skador som faktiskt blev fallet verkar emellertid inte ha funnits. Eftersom motorbensin hällts ut och använts som tändvätska fanns emellertid en avsevärd risk för att branden skulle utvecklas i en sådan omfattning att den blev utom kontroll och därmed skada även andra delar av byggnaden. Wasem Elfazza uttrycker dessutom liknande farhågor för Ziad Aqel när han anländer till pizzerian på kvällen den 15 juni och får se barnen leka utanför. Det är allmänt känt att skador i samband med bränder orsakas även av rök, sot och vatten. Allt detta måste ha stått klart för var och en av de tilltalade. Ziad Aqel drevs av en stark önskan att skaffa pengar till sitt och familjens uppehälle och för att förhindra en avhysning från bostaden, något som de övriga tilltalade också kände till. Var och en av de tilltalade måste anses ha varit likgiltig inför de skador som uppkom, även om dessa inte innefattades i den brottsplan som fanns. Uppsåtet för

var och en av de tilltalade ska därför anses omfatta samtliga faktiska skador som uppkommit som en följd av branden.

Fråga om skadestånd

På grund av medgivandet är Wasem Elfazza skadeståndsskyldig gentemot Fastighets AB Tosterö och Nils Bertil Malmberg för självrisk på försäkring. Vid ovan angiven utgång beträffande skuldfrågan gäller detsamma för övriga tilltalade. Om beloppen jämte ränta råder ej tvist. Dessa skadeståndsyrkanden ska alltså bifallas.

Fråga om påföljd m.m., beträffande Ziad Aqel

Ziad Aqel är tidigare lagförd genom strafföreläggande till böter för ett fall av olovlig körning. Detta inverkar inte nämnvärt på frågan om påföljd i det nu aktuella målet. Den brottslighet som Ziad Aqel nu ska dömas för har ett straffvärde motsvarande fängelse fyra år. På grund av det höga straffvärdet kan någon annan påföljd än ett fängelsestraff inte komma i fråga.

Den brottslighet som Ziad Aqel nu ska dömas för är så allvarlig att tingsrätten med stöd av 8 kap. 8 § utlänningslagen kan utvisa honom. Enligt Migrationsverket finns inget hinder enligt 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen mot att genomföra en utvisning av Ziad Aqel.

När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt nyss nämnda lagrum ska den, enligt 11 § samma kapitel, ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta (1) utlänningens levnadsomständigheter, (2) om han har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas, (3) utlänningens övriga familjeförhållanden och (4) hur länge utlänningen har vistats i Sverige. Om utlänningen vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller han då varit

bosatt i Sverige sedan minst fem, får han enligt 12 § i kapitlet utvisas endast när det finns synnerliga skäl.

Beträffande Ziad Aqels anknytning till det svenska samhället m.m. framgår följande av utredningen i målet. Han är medborgare i Jordanien. Han ansökte första gången om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige den 4 oktober 2006 och återopade då skyddsbehov. Efter att ha fått avslag på ansökningen, på överklaganden och på nya ansökningar verkställdes avvisningen till Amman i Jordanien den 14 februari 2010 genom polismyndigheten. Ziad Aqel ansökte därefter på nytt om uppehålls- och arbetstillstånd från svenska ambassaden i Amman baserat på anknytning till sin hustru Elshimaa, med vilken han den 15 december 2009 hade ingått äktenskap. Den 7 april 2010 beslutade Migrationsverket att bevilja Ziad Aqel ett tidsbegränsat tillstånd, eller till den 24 mars 2012. I beslut den 8 september 2010 beviljades han permanent uppehållstillstånd baserat på anknytningen till hustrun och deras den 10 juli 2010 födda gemensamma dotter Suvana. Elshimaa har en dotter, Sandra, född den 14 juli 2009. Ziad Aqel har varit som en far även för henne. Sandra är medborgare i Sverige och Suvana i Jordanien. Ziad Aqel har under perioden 2007-2012 enligt egen uppgift haft anställning vid en restaurang i Eskilstuna. Intyg från arbetsgivaren finns beträffande viss del av den angivna perioden. Under sex månader år 2011 har Ziad Aqel studerat svenska för invandrare vid Komvux i Eskilstuna.

Av yttrande från personal vid barnens förskola framgår följande. Ziad Aqel och barnen Sandra och Suvana har en nära och kärleksfull relation. Han har ofta hämtat barnen från förskolan och det har tydligt märkts att barnen tycker om honom. När barnen varit ledsna och gråtit har de frågat efter både mamma och pappa. Nu när Ziad Aqel varit frihetsberövad och således frånvarande har barnen pratat mycket om honom. Barnen har berättat att han ligger på sjukhus och att det är synd om honom.

Elshimaa Saleh Abdelsaleh, som är gift med Ziad Aqel, har berättat följande. Till följd av oenighet i äktenskapet begärde hon äktenskapsskillnad men den ansökningen har hon numera återkallat. Elshimaa är medborgare i Egypten men har sökt svenskt medborgarskap. Hon och barnen kan inte flytta med till Jordanien, om Ziad blir utvisad. En utvisning blir därmed som ett straff även för henne och barnen.

Tingsrätten finner att omständigheterna beträffande Ziad Aqel inte är sådana som enligt 8 kap. 12 § utlänningslagen medför att det ska krävas synnerliga skäl för att utvisa honom. Vad som framkommit innebär emellertid att han bott i Sverige i perioder i sammanlagt mer än sex år – med ett uppehåll om endast några månader – varav ungefär tre år med permanent uppehållstillstånd, att han haft anställning under en del av sin vistelse i Sverige och att han till slut startat egen verksamhet. Därtill kommer att han har hustru, barn och bonusbarn i Sverige och att relationen till dem är mycket god. Möjligheterna till kontakt mellan Ziad Aqel och barnen skulle avsevärt försvåras, om han utvisas. Det har inte framkommit att det finns någon påtaglig risk för att Ziad Aqel ska fortsätta begå brott, om han får stanna i Sverige. Även med beaktande av att Ziad Aqel gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet finner tingsrätten att vad som framkommit beträffande hans anknytning till det svenska samhället väger så tungt att det inte finns tillräckliga skäl för att utvisa honom. Yrkandet därom ska alltså lämnas utan bifall.

Straffvärdet för den brottslighet som Ziad Aqel ska dömas för motsvarar alltså fyra års fängelse. Det har inte framkommit några särskilda omständigheter som bör medföra strafflindring. Fängelsestraffets längd ska därmed bestämmas till fyra år.

Eftersom Ziad Aqel döms för brott med fängelse i straffskalan ska han åläggas att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond, dvs. 500 kr.

Fråga om påföljd m.m., beträffande Wasem Elfazza

Wasem Elfazza är inte tidigare dömd eller på annat sätt lagförd för brott i Sverige. Som tingsrätten anført ovan har mordbrandsbrottet ett straffvärde motsvarande fängelse fyra år. Wasem Elfazza har, även med beaktande av att de begått brottet tillsammans och i samförstånd, emellertid inte medverkat till brottet i samma omfattning som Ziad Aqel, i följd varav Wasem Elfazza inte är lika straffvärd.

Den omständigheten att Wasem Elfazza intagit ställning av ett s.k. kronvittne, dvs. en gärningsman som avslöjar sina medbrottslingar, motiverar inte strafflindring enligt svensk rätt. Högsta domstolen har dock i rättsfallet NJA 2009 s. 599 som skäl för strafflindring beaktat att den tilltalades medverkan till utredningen i målet gjorde att han under överskådlig tid skulle komma att leva under hot om allvarliga repressalier som påtagligt inskränkte hans möjligheter att leva ett normalt liv. Det har inte framkommit att det gentemot Wasem Elfazza skulle finnas en hotbild av det slaget som fanns i det nyss nämnda rättsfallet. Den omständigheten att, som Wasem Elfazza framhållit, den som tjallat kan få det besvärligt under verkställighet i anstalt är inte tillräckligt skäl för strafflindring.

Som skäl för strafflindring kan dock beaktas att den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada. Med det menas normalt skador av bestående karaktär. Övergående skador ska vanligtvis inte föranleda strafflindring. Wasem Elfazza ådrog sig brännskador av första och andra graden. Ungefär åtta procent av kroppsytan var brännskadad. Det var främst ansiktet och händerna som blev skadade. Skadorna var inte livshotande men inte heller av lindrig karaktär. Enligt ett rättsintyg bedömde rättsläkaren risken för bestående men med negativ kosmetisk effekt vara stor medan han hänvisade frågan om eventuella framtida men till behandlande läkare. På grund av det anförda och med beaktande även av att Wasem Elfazza enligt egna uppgifter fortfarande inte kan röra fingrarna ordentligt, finner tingsrätten att han till följd av brottet drabbats av så allvarliga skador att dessa motiverar viss strafflindring.

Wasem Elfazza är medborgare i Libyen. Han har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige såsom alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen. Därmed finns hinder mot verkställighet av utvisning enligt 12 kap. 1 § samma lag.

Om Wasem Elfazza döms till fängelse bör straffets längd med hänsyn till det ovanstående stanna vid två år. Längden av detta straff är sådant att det inte finns skäl att välja någon annan påföljd än fängelse. Påföljden för Wasem Elfazza ska alltså bestämmas till fängelse två år.

Det särskilda yrkandet om bevisbeslag bör bifallas.

Eftersom Wasem Elfazza döms för brott med fängelse i straffskalan ska han åläggas att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond, dvs. 500 kr.

Fråga om påföljd m.m., beträffande Mohammed Taha

Mohammed Taha är inte tidigare dömd eller på annat sätt lagförd för brott i Sverige. Som tingsrätten anfört ovan har mordbrandsbrottet ett straffvärde motsvarande fängelse fyra år. Mohammed Taha ska emellertid dömas för medhjälp till mordbrand. Han får anses ha medverkat i mindre mån i den mening som avses med bestämmelserna i 23 kap 5 § brottsbalken. Om fängelse väljs som påföljd för honom bör straffet därför bestämmas till ett år.

Mohammed Taha är medborgare i Jordanien. Han har ansökt om asyl.

Migrationsverket har i beslut den 5 juli 2013 bestämt att Mohammed Taha ska överföras till Spanien för att låta spanska myndigheter pröva om det finns asylskäl.

På grund av det ovan anförda finns inte skäl att bestämma påföljden för Mohammed Taha till annat än fängelse. Straffets längd ska bestämmas till ett år.

Eftersom Mohammed Taha döms för brott med fängelse i straffskalan ska han åläggas att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond, dvs. 500 kr.

Fråga om påföljd m.m., beträffande Sameh Bader

Sameh Bader är inte tidigare dömd eller på annat sätt lagförd för brott i Sverige. Som tingsrätten anført ovan har mordbrandsbrottet ett straffvärde motsvarande fängelse fyra år. Sameh Bader ska emellertid dömas för medhjälp till mordbrand. Han får anses ha medverkat i mindre mån i den mening som avses med bestämmelserna i 23 kap 5 § brottsbalken. Om fängelse väljs som påföljd för honom bör straffet därför bestämmas till sex månader.

Sameh Bader är statslös. Han har tidigare varit hemmahörande i Syrien. Han har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige som flykting. Därmed finns hinder mot verkställighet av utvisning enligt 12 kap. 1 § utlänningslagen.

Med hänsyn till brottslighetens art och längden av det fängelsestraff som kan komma i fråga, och även med beaktande av att Sameh Bader varit häktad i målet, finner tingsrätten att påföljden för honom ska bestämmas till fängelse. Straffets längd bör bestämmas till sex månader.

Eftersom Sameh Bader döms för brott med fängelse i straffskalan ska han åläggas att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond, dvs. 500 kr.

Fråga om fortsatta frihetsberövanden

Var och en av Ziad Aqel och Wasem Elfazza ska dömas för mordbrand av mellangraden. För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Var och en av Ziad Aqel och Wasem Elfazza ska därför stanna kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas mot honom.

Beträffande Mohammed Taha finns risk för att han på fri fot avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Han ska därför stanna kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas mot honom.

Beträffande avräkningsunderlag för frihetsberövanden, se bilaga 2-5.

Fråga om ersättning till offentliga försvarare m.m.

Vad var och en av försvararna yrkat i ersättning för uppdraget är skäligt. Begärda ersättningar ska därför bifallas. Ersättningarna bör stanna på staten.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 6 (DV 400)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, inges till tingsrätten senast den 29 oktober 2013.

Lars Magnusson

I tingsrättens avgörande – enhälligt – har rådmannen Lars Magnusson samt nämndemännen Talvi Ellend, Karl-Axel Kullman och Hans Rognestam deltagit.